

# **Geroepen**

---

## **Christen**

# INHOUDSOPGAVE

1. VOORWOORD .....	3
2. WOORDBETEKENIS .....	3
2.1. Hedendaagse toepassing .....	3
2.2. Etymologie .....	3
2.3. Toepassing in de Schrift .....	3
3. SOORTEN ROEPINGEN .....	3
3.1. Speciale roepingen .....	4
3.2. De roeping van elk mens .....	4
3.3. De roeping van wie het Evangelie verstaan heeft .....	5
3.3.1. <i>Niet veel geroepen</i> .....	5
3.3.2. <i>Geroepen maar niet uitverkoren</i> .....	5
4. GEROEPEN IN CHRISTUS .....	6
5. CONCLUSIE .....	8

# 1. VOORWOORD

“Met roeping wordt vaak de keuze tot het priesterschap of predikantschap bedoeld, maar er zijn ook roepingen tot het diaconaat, [...]” ([Wikipedia – Roeping \(religieus\) # In het rooms-katholicisme](#)). Als men over een roeping spreekt, denkt men meestal uitsluitend aan deze beschrijving in het rooms-katholicisme. De Schrift toont dat er verschillende roepingen zijn. Er zijn speciale roepingen maar ook algemene roepingen. En er is de roeping van allen die het Evangelie verstaan hebben.

## 2. WOORDBETEKENIS

### 2.1. Hedendaagse toepassing

Gisteren werd er een *beroep* op mij gedaan om te helpen. Ik voelde mij *geroepen* om dat te doen. Ik zie het als een *roeping* voor het leven om dat steeds te doen.

### 2.2. Etymologie

Het woord “beroep” is waarschijnlijk voortgevloeid uit “roeping”. “[...] Eenzelfde ontwikkeling vanuit het grondwoord deed zich in het Middelhoogduits voor. Luther gebruikte het woord tevens in de betekenis ‘ambt’. Het Vroegnieuwhoogduits heeft waarschijnlijk de Vroegnieuw nederlandse betekenisontwikkeling naar ‘broodwinning, werkkring’ beïnvloed. [...]” ([Etymologiebank – beroep](#)). Geroepen zijn houdt in dat men gevraagd wordt om een taak te doen.

### 2.3. Toepassing in de Schrift

Meerdere woorden die verband houden met het stamwoord *kaleo* [roepen] (G2564), namelijk *klesis* [roeping] (G2821), *kletos* [geroepen] (G2822) en *keleuo* [bevelen] (G2753). De *Strong*-definitie van *kletos* is: “1) geroepen, uitgenodigd (voor een feestmaal); 1a) **uitgenodigd door God** (in de afkondiging van het evangelie) om door Christus het eeuwig heil in het koninkrijk te verkrijgen; 1b) **geroepen tot (de uitoefening) van een ambt; 1b1) door God gekozen en aangesteld.**” ([G2822](#)).

## 3. SOORTEN ROEPINGEN

Kenmerken van alle soorten roepingen door God zijn:

- in dienst / opdracht van God
- vervulling van Gods plan
- belofte van verlossing
- heiliging / afzondering
- geloof / vertrouwen / gehoorzaamheid
- inspanning / moeite / lijden

### 3.1. Speciale roepingen

Bijzondere roepingen worden veelal gekenmerkt doordat God, een engel van God of Jezus Christus *rechtstreeks* tot de geroepene sprak. In de laatste dagen gingen zulke roepingen gepaard met de roep om het Evangelie te gehoorzamen. (cf. Hebrëen 1:1).

*Noach* werd door God geroepen om de ark te bouwen en daarin te gaan met zijn gezin en alle dieren die God uitgekozen had. En hij beantwoordde daar *volledig* aan. “[...] **14 Maak u een ark van goferhout; [...] 22 En Noach deed het; geheel zoals God het hem geboden had, deed hij.**” (Genesis 6:13-22). En: “[...] **Ga in de ark, gij en geheel uw huis, [...] 5 En Noach deed naar alles wat de HERE hem geboden had.**” (Genesis 7:1-5).

*Abraham* werd geroepen. Hij kon *gehoorzamen* omdat hij *vertrouwen* in God had. “**Door het geloof is Abraham, toen hij geroepen werd, in gehoorzaamheid** getrokken naar een plaats, die hij ter erfenis zou ontvangen, en hij vertrok, zonder te weten waar hij komen zou.” (Hebrëen 11:8).

*Mozes* werd geroepen door God vanuit de brandende braamstruik. “[...] **2 Daar verscheen hem de Engel des HEREN als een vuurvlam midden uit een braamstruik. [...] 4 Toen de HERE zag, dat hij het ging bezien, riep God hem uit de braamstruik toe: Mozes, Mozes! En hij antwoordde: Hier ben ik. [...] 10 Nu dan, ga, Ik zend u tot Farao, om mijn volk, de Israëlieten, uit Egypte te leiden. [...]**” (Exodus 3:1-22; 4:1-12). Mozes *twijfelde* tot viermaal toe om die roeping te ontvangen. Hij dacht dat hij *niet bekwaam* was om te doen wat opgedragen werd. Hij moest erop gewezen worden dat als God je een opdracht geeft, het *geen onmogelijke opdracht* kan zijn. (cf. Exodus 3:11-14; 4:1-2,10-14).

*Maria* werd geroepen om de moeder van Jezus te worden. “[...] **30 En de engel zeide tot haar: Wees niet bevreesd, Maria; want gij hebt genade gevonden bij God. 31 En zie, gij zult zwanger worden en een zoon baren, en gij zult Hem de naam Jezus geven. [...] 34 En Maria zeide tot de engel: Hoe zal dat geschieden, daar ik geen omgang met een man heb? [...] 37 Want geen woord, dat van God komt, zal krachteloos wezen.**” (Lukas 1:26-37). Ook Maria werd erop gewezen dat bij God het onmogelijke *mogelijk* is, *voor wie gelooft*. Maria geloofde en ontving haar speciale roeping met de woorden: “[...] **Zie, de dienstmaagd des Heren; mij geschiede naar uw woord. [...]**” (Lukas 1:38; cf. Matteüs 17:20; 19:26; 21:21-22; Markus 9:23; 10:27; 11:23; Lukas 17:6; 18:27; Hebrëen 11:6).

Ook de dertien apostelen werden geroepen om God op een speciale manier te dienen. De laatste apostel, *Paulus*, werd geroepen toen hij *een vijand van God* was, om een bijzonder *werktuig van God* te worden. “[...] **Ik ben Jezus, die gij vervolgt. 16 Maar richt u op en sta op uw voeten; want hiertoe ben Ik u verschenen om u aan te wijzen als dienaar en getuige daarvan, dat gij Mij gezien hebt en dat Ik aan u verschijnen zal, 17 u verkiezende uit dit volk en de heidenen, waarheen Ik u zend, 18 om hun ogen te openen ter bekering uit de duisternis tot het licht en van de macht van de satan tot God, opdat zij vergeving van zonden en een erfdeel onder de geheiligden zouden ontvangen door het geloof in Mij. [...]**” (Handelingen 26:9-23; cf. Handelingen 9:1-29; 22:4-16). En: “*Paulus, een dienstknecht van Christus Jezus, een geroepen apostel, afgezonderd tot verkondiging van het evangelie van God,*” (Romeinen 1:1; cf. 1Korintiërs 1:1; cf. 2Timoteüs 1:11).

### 3.2. De roeping van elk mens

Geboren worden noemt men ook wel soms “in het leven geroepen zijn”. De implicatie van het menselijk bestaan is dat men als doel heeft om dat bestaan in stand te houden. Van nature weet elk mens dus wel dat men geroepen is om zichzelf lichamenlijk levend te houden. Indien men opgroeit met de wetenschap dat men ook geestelijk kan sterven – namelijk door te zondigen – dan wordt men door die kennis geroepen om niet te zondigen.

Toch hebben alle mensen de nodige kennis ontvangen om te weten dat men geroepen is om niet te zondigen. Alle mensen werden *door God geroepen om Hem te danken en te aanbidden*, want God heeft Zich aan ieder van hen bekendgemaakt. “[...] *dat hetgeen van God gekend kan worden in hen openbaar is, want God heeft het hun geopenbaard. 20 Want hetgeen van Hem niet gezien kan worden, zijn eeuwige kracht en goddelijkheid, wordt sedert de schepping der wereld uit zijn werken met het verstand doorzien, zodat zij geen verontschuldiging hebben. 21 Immers, hoewel zij God kenden, hebben zij Hem niet als God verheerlijkt of gedankt, [...]*” (Romeinen 1:18-22).

Jammer genoeg heeft iedereen die kennis in mindere of meerdere mate verworpen, zodat iedereen verblind werd. Gelukkig heeft God niet stilgezeten, maar ervoor gezorgd dat *mensen die God niet meer kunnen zien, geroepen worden om God te zoeken*. “[...] *Hij heeft de hun toegemeten tijden en de grenzen van hun woonplaatsen bepaald, 27 opdat zij God zouden zoeken, of zij Hem al tastende vinden mochten, hoewel Hij niet ver is van een ieder van ons.*” (Handelingen 17:26-27).

### 3.3. De roeping van wie het Evangelie verstaan heeft

#### 3.3.1. Niet veel geroepen

Jezus zei tegen Zijn discipelen: “[...] *De oogst is wel groot, maar arbeiders zijn er weinig. Bidt daarom de Heer van de oogst, dat Hij arbeiders uitzende in zijn oogst.*” (Lukas 10:2; cf. Matteüs 9:37). God rekent erop dat Christenen zich inspannen om het Evangelie bekend te maken en dat zij bidden dat God meer Christenen toerust om dat werk te doen. (cf. 2Tessalonicenzen 3:1).

Want hoe minder gezonden zijn, hoe minder mensen het Evangelie zullen horen. “[...] *13 want: al wie de naam des Heren aanroept, zal behouden worden. 14 Hoe zullen zij dan Hem aanroepen, in wie zij niet geloofd hebben? Hoe geloven in Hem, van wie zij niet gehoord hebben? Hoe horen zonder prediker? 15 En hoe zal men prediken zonder gezonden te zijn? [...]*” (Romeinen 10:12-15,17).

Die het Evangelie gepredikt wordt, zal niet meteen alles begrijpen, zodat het tijd nodig heeft om te kunnen inzien dat men door God geroepen wordt om het Evangelie te gehoorzamen. Soms omdat men onverstandig is. “[...] *11 Hoe begrijpt gij niet, dat Ik u niet van broden sprak? [...]*” (Matteüs 16:5-12; cf. Romeinen 3:11; Efeziërs 5:17). Soms omdat men nog niet al het nodige gehoord heeft om het ten volle te kunnen begrijpen. “*Toen opende Hij hun verstand, zodat zij de Schriften begrepen.*” (Lukas 24:45; cf. Lukas 9:44-45; 18:31-34; Matteüs 11:7-15; 17:10-13; 1Korintiërs 12:1). En soms omdat het Evangelie niet goed verkondigd werd. “[...] *en dat niet met wijsheid van woorden, om niet het kruis van Christus tot een holle klank te maken.*” (1Korintiërs 1:17; cf. 2Korintiërs 4:2). Men kan pas geroepen zijn als het Woord van God in het verstand gelegd, of in het hart gezaaid is, als het geluid wat men hoort geen holle klank is geweest. (cf. 1Korintiërs 14:7-11).

Er zijn ook mensen die het niet kunnen begrijpen omdat ze er geen gehoor aan willen geven. Dezen werden wel geroepen maar negeren dat meteen. “[...] *anderen (worden zij gepredikt) in gelijkenissen, opdat zij ziende niet zien en horende niet begrijpen. [...]*” (Lukas 8:10-12; cf. Matteüs 22:19; Markus 4:15; Johannes 8:43; Handelingen 28:26-27; Romeinen 10:19-21).

#### 3.3.2. Geroepen maar niet uitverkoren

Van degenen die geroepen zijn, hebben ook nog eens weinig gehoor gegeven. (cf. Handelingen 28:24; Romeinen 10:16; Hebreëen 4:2; 1Petrus 2:8). Met *de gelijkenis van de zaaier* legt Jezus uit hoe men geen gehoor heeft gegeven: “[...] *19 Bij een ieder, die het woord van het Koninkrijk hoort en het niet verstaat, komt de boze en rooft wat in zijn hart gezaaid is: dat is de langs de weg gezaaide. 20 De*

*op steenachtige plaatsen gezaaide is hij, die het woord hoort en het terstond met blijdschap aanneemt; 21 maar hij heeft geen wortel in zich, doch is iemand van het ogenblik; wanneer echter verdrukking of vervolging komt om der wille van het woord, komt hij terstond ten val. 22 De in de dorens gezaaide is hij, die het woord hoort, en de zorg van de wereld en het bedrog van de rijkdom verstikt het woord en hij wordt onvruchtbaar. [...]" (Matteüs 13:3-23; cf. Markus 4:3-25; Lukas 8:4-18).*

*Ook de gelijkenis van de bruiloftsuitnodiging maakt duidelijk op welke manieren mensen geen acht slaan op het Woord van God, het verwerpen of zelfs krachteloos maken door het te veranderen, waardoor men niet tot de uitverkorenen gerekend kan worden. "[...] 2 Het Koninkrijk der hemelen is gelijk aan een koning, die voor zijn zoon een bruiloft aanrichtte. [...] Maar zij sloegen er geen acht op en gingen heen, de een naar zijn akker, de ander naar zijn zaken. 6 De overigen grepen zijn slaven, en zij mishandelden en doodden hen. [...] 8 Toen zeide hij tot zijn slaven: De bruiloft is wel gereed, maar de genodigden waren het niet waard. 9 Gaat daarom naar de kruispunten der wegen en nodigt allen, die gij aantreft, tot de bruiloft. [...], zowel slechten als goeden. [...] Vriend, hoe zijt gij hier gekomen zonder bruiloftskleed? En hij verstomde. 13 Toen zeide de koning tot de bedienden: Bindt hem aan handen en voeten en werpt hem uit in de buitenste duisternis; daar zal het geweest zijn en het tandengeknars. 14 Want velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren." (Matteüs 22:1-14).*

## 4. GEROEPEN IN CHRISTUS

Door gebruik te maken van een concordantie komen we heel wat te weten over wat het betekent om in Christus geroepen te zijn. Men wordt geroepen ...

- *onder*
  - Joden en heidenen (Romeinen 9:24; 1Korintiërs 1:24)
  - niet veel intellectuelen, machtigen of aanzienlijken (1Korintiërs 1:25-29)
- *door*
  - God (Galaten 5:8)
  - Jezus Christus (Romeinen 1:6-7; 1Korintiërs 7:22; Filippenzen 3:14)
  - de Getrouwe (1Tessalonicenzen 5:24)
  - de Hemelse (Filippenzen 3:14; Hebréeën 3:1)
  - Zijn genade (Galaten 1:6,15; 2Timoteüs 1:9)
  - Zijn Evangelie (2Tessalonicenzen 2:14)
  - Zijn heerlijkheid en macht (2Petrus 1:3)
  - Zijn voornemen (Romeinen 8:28,30; 2Tessalonicenzen 2:13; 2Timoteüs 1:9; 1Petrus 2:9; Openbaring 17:14)
- *tot*
  - Zijn Koninkrijk (1Tessalonicenzen 2:12)
  - Zijn heerlijkheid (1Tessalonicenzen 2:12; 2Tessalonicenzen 2:14)
  - Zijn wonderbaar licht (1Petrus 2:9)
  - Zijn lichaam (Kolossenzen 3:15)
  - gemeenschap met Jezus Christus (1Korintiërs 1:9)
  - vrijheid (Galaten 5:13; 1Korintiërs 7:22)
  - bewaring (Judas 1:1)
  - de vrede van Christus (Kolossenzen 3:15)

- hoop; zegen; het eeuwige leven (Efeziërs 4:4; 1Timoteüs 6:12; Hebreeënen 9:15; 1Petrus 3:9; 5:10)
- *uit*
  - de duisternis (1Petrus 2:9; cf. Kolossenzen 1:13)
  - de wereld (Handelingen 2:47; 5:11; 8:1,3; 9:31; 11:22,26; 12:1,5; 13:1; 14:23,27; 15:3-4,22,41; 16:5; 18:22; 20:17,28; Romeinen 16:1,4-5,16,23; 1Korintiërs 1:2; 4:17; 6:4; 7:17; 10:32; 11:16,18,22; 12:28; 14:4-5,12,19,23,28,33-35; 15:9; 16:1,19; 2Korintiërs 1:1; 8:1,18-19,23-24; 11:8,28; 12:13; Galaten 1:2,13,22; Efeziërs 1:22; 3:10,21; 5:23-25,27,29,32; Filippenzen 3:6; 4:15; Kolossenzen 1:18,24; 4:15-16; 1Tessalonicenzen 1:1; 2:14; 2Tessalonicenzen 1:1,4; 1Timoteüs 3:5,15; 5:16; Filemon 1:2; Hebreeënen 2:12; 12:23; Jakobus 5:14; 3Johannes 1:6,9-10)
- *om*
  - te geloven in God (Openbaring 17:14)
  - God en Christus te dienen (1Korintiërs 7:22; Romeinen 12:1)
  - waardig te wandelen (Efeziërs 4:1)
  - heilig / volmaakt te zijn als God (1Tessalonicenzen 4:7; 2Timoteüs 1:9; 1Petrus 1:15; cf. Matteüs 5:48; 19:21)
  - lief te hebben als Jezus (Efeziërs 4:1-3; 1Petrus 2:21)
  - te lijden als Jezus voor het goede (1Petrus 2:20-22)
  - zichzelf op te offeren als Jezus (Romeinen 12:1)

De roeping is *kenmerkend* voor het leven van een Christen. De Gemeente hoort erom bekend te staan, aangezien haar oorspronkelijke benaming “*uitgeroepen*” is, van het Griekse woord *ekklesia*. Men is *uit de wereld geroepen* om gemeenschap te hebben met God en met elkaar in het Koninkrijk van Zijn Zoon Jezus Christus. Die gemeenschap houdt in dat men het voorbeeld van Jezus volgt om een heilig en onbesmet leven, vol goede werken, te lijden voor het goede. “*9 Gij echter zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilige natie, een volk (Gode) ten eigendom, om de grote daden te verkondigen van Hem, die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht: 10 u, eens niet zijn volk, nu echter Gods volk, eens zonder ontferming, nu in zijn ontferming aangenomen. 11 Geliefden, ik vermaan u als bijwoners en vreemdelingen, dat gij u onthoudt van de vleselijke begeerten, die strijd voeren tegen uw ziel; [...] 21 Want hiertoe zijt gij geroepen, daar ook Christus voor u geleden heeft en u een voorbeeld heeft nagelaten, opdat gij in zijn voetstappen zoudt treden; [...]*” (1Petrus 2:9-11,21-25).

Door zoals Jezus als een licht in de wereld te zijn, kunnen ongelovigen opmerken dat men door God geroepen is zoals Jezus door God geroepen werd. “*13 Gij zijt het zout der aarde; [...] 14 Gij zijt het licht der wereld. [...] 15 Ook steekt men geen lamp aan en zet haar onder de korenmaat, maar op de standaard, en zij schijnt voor allen, die in het huis zijn. 16 Laat zo uw licht schijnen voor de mensen, opdat zij uw goede werken zien en uw Vader, die in de hemelen is, verheerlijken.*” (Matteüs 5:13-16; cf. Johannes 1:4-5; 17:16-23; Efeziërs 5:8; Filippenzen 2:15-16; 1Petrus 2:9; 1Johannes 1:5-7).

De roeping in Christus is geen gemakkelijke opdracht en lijkt voor sommigen zelfs onmogelijk. De lijdensweg die eraan gepaard kan gaan, lijkt sommigen te zwaar. Toch is het mogelijk. Om het te kunnen vervullen is in de eerste plaats *een standvastig geloof* nodig. Als men nalatig is dan kan men de wil van God niet volbrengen. “*35 Geeft dan uw vrijmoedigheid niet prijs, die een ruime vergelding heeft te wachten. 36 Want gij hebt volharding nodig, om, de wil van God doende, te verkrijgen hetgeen beloofd is. [...] 38 en mijn rechtvaardige zal uit geloof leven; maar als hij nalatig wordt, dan heeft mijn ziel in hem geen welbehagen. 39 Doch wij hebben niets van doen met nalatigheid, die ten verderve leidt, doch met geloof, dat de ziel behoudt.*” (Hebreeënen 10:35-39). Men kan door het geloof. “*Jezus zeide tot hem: Als Gij kunt! Alle dingen zijn mogelijk voor wie gelooft.*” (Markus 9:23).

## 5. CONCLUSIE

Wie door het Evangelie geroepen wordt, kan er wel of niet aan beantwoorden. Wie *de roeping door het Evangelie van Jezus Christus* vervult door het *geloof*, is volgens Gods voornemen een *geroepene*; een *uitverkorene*. “[...] en zij, die met Hem zijn, de *geroepenen en uitverkorenen en gelovigen*.” (Openbaring 17:14).