

1 Thessalonicenzen 5 →

Vers 1-2 → "Maar over de tijden en gelegenheden, broeders, is het niet nodig, dat u geschreven wordt: immers, gij weet zelf zeer goed, dat de dag des Heren zó komt, als een dief in de nacht."

Hfst 4 laat Paulus al zien dat de dag des Heren komt en hoe het in zijn werk zal gaan. Schijnbaar is er een specifieke vraag gesteld over het precieze tijdstip en de gelegenheden van de dag des Heren. Kijk ook naar de uitspraak van de Here Jezus, die hij gebruikt in Matth.24:36-44.

Vers 44 → "Daarom, weest ook gij bereid, want op een uur, dat gij het niet verwacht, komt de Zoon des mensen."

Zorg dat je klaar staat wanneer Christus wederkomt. Denk ook aan de vijf wijze en vijf dwaze maagden. (Mt.25:1-13) De Heer eindigt zijn voorbeeld met de woorden: "waakt dan, want gij weet de dag noch het uur."

Sta jij klaar als de Heer vandaag terug komt? Of heb jij nog een week, een maand, een jaar, nodig om jouw leven terug in orde te brengen met de Heer?

De broeders in Tessalonica wisten al dat zij voorbereid moesten zijn. Simpelweg, omdat geen enkel mens weet of kan voorspellen wanneer de wederkomst van Christus is. Zij moeten zich ook niet gek laten maken door de valse leringen over het tijdstip van Christus wederkomst, zoals Paulus uitlegt in 2 Tess. 2:1-2. Daarom hoeft Paulus ook niet dieper in te gaan op hun vragen. De broeders moesten eigenlijk beter weten. Er is maar één juiste richtlijn → **Sta klaar wanneer Christus wederkomt!**

Vers 3 → "Terwijl zij zeggen: het is (alles) vrede en rust, overkomt hun, als de weeën een zwangere vrouw, een plotseling verderf, en zij zullen geenszins ontkomen."

Mooie waarschuwing voor de christenen. Luister niet naar de predikers van enkel vrede en rust. Zorg dat je "**altijd klaar staat**" voor de wederkomst van Christus. Want wanneer de dag des Heren aanbreekt is er geen tijd meer om je leven terug in orde te brengen met God. Het voorbeeld van de plotselinge weeën van een zwangere vrouw laat zien hoe rap het allemaal gebeurt. Sta jij niet klaar? Is jouw leven niet in orde met de Heer? Dan is enkel nog een "**plotseling verderf**" jouw deel. Dit telt ook voor de niet christenen, zoals Paulus laat zien in 2 Thess. 1:9.

Vers 4-5 → "Maar gij, broeders, zijt niet in de duisternis, zodat die dag u als een dief overvallen zou: want gij zijt allen kinderen des lichts en kinderen des dags. Wij behoren niet aan nacht of duisternis toe;"

Mooie vergelijking. De Here Christus in het licht der wereld. Broeders en zusters wandelen in het voetspoor van Christus en willen dus expliciet wandelen in het licht. Christenen behoren niet aan nacht of duisternis toe. Er gebeuren zaken in de nacht of in de duisternis die het licht niet kunnen verdragen en daar willen wij, "christenen", geen deel van uit maken. Uiteraard zijn er christenen die 's-Nachts werken en goede dingen doen. Dat wordt niet bedoeld. Paulus, Silas en Timoteüs werkten ook dag en nacht, zoals we zien in 1 Thess. 2:9 en 2 Thess. 3:8.

In het licht wandelen betekent:

→ **"bewust leven volgens de richtlijnen van Christus"**.

In volle transparantie. Alles wat een christen doet mag doorgelicht worden. Het zal Christus, de broeders en zusters, maar ook de christen zelf, niet schaden, maar opbouwen. Zo wandelt een christen.

Vers 6-7 → "laten wij dan ook niet slapen gelijk de anderen, doch wakker en nuchter zijn. Want die slapen, slapen des nachts en die zich bedrinken, zijn des nachts dronken,"

Niet slapen gelijk de anderen. In slaap gesust worden, door te stellen, dat er nog genoeg tijd is om te veranderen. Je kunt nog even blijven proeven van zaken die niet thuis horen in het licht, maar die misschien wel aantrekkelijk lijken. Nu ben ik nog jong. Ik moet nog genieten van het leven, zolang ik nog kan. Ik heb later nog tijd genoeg om rustig aan te doen en mijn leven terug in orde te brengen met God.

En weet je wat?, ze hebben gedeeltelijk gelijk. Je leeft inderdaad maar één keer, maar je sterft ook maar één keer en daarna komt het oordeel Gods. (Hebr. 9:27) Wanneer jouw sterfdag eerder komt dan verwacht, is het zaak om klaar te staan voor God.

Wij, "christenen" moeten wakker en nuchter blijven. In tegenstelling tot dronken worden en jezelf verliezen in de alcohol en niet meer weten wat je zegt, denkt, doet en voelt.

In Jes. 5:11-13 zegt Jesaja → "Wee hun die reeds des morgens vroeg bewelmende drank zoeken; die laat in de nacht opblijven, terwijl de wijn hun verhit. Dan bestaat hun feest in citer en harp, tamboerijn, fluit en wijn, maar op het doen des HEREN letten zij niet en het werk zijner handen zien zij niet."

In 1 Kor.6:9-10 zegt Paulus → "Of weet gij niet, dat onrechtvaardigen het Koninkrijk Gods niet beërven zullen? Dwaalt niet! Hoereerders, afgodendienaars, overspelers, schandjongens, knapenschenders, dieven, geldgierigen, dronkaards, lasteraars of oplichters, zullen het Koninkrijk Gods niet beërven."

Christenen onderkennen het gevaar van alcohol en beslissen om nuchter te blijven. Niet alleen nuchter in het niet bedwelmd zijn door de alcohol, maar ook nuchter door je verstand te gebruiken in jouw levenswandel.

Vers 8-9 → "maar laten wij, die de dag toebehoren, nuchter zijn, toegerust met het harnas van geloof en liefde en met de helm van de hoop der zaligheid; want God heeft ons niet gesteld tot toorn, maar tot het verkrijgen van zaligheid door onze Here Jezus Christus, die voor ons gestorven is,"

Efez. 6:10-11 → "Voorts, weest krachtig in de Here en in de sterkte zijner macht. Doet de wapenrusting Gods aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels." (Efez.6:10-17 – zo handelt een christen.)

Hoor jij bij de dag? Hoor jij bij het licht? Wees dan nuchter. Draag het harnas van geloof en liefde en de helm van de hoop der zaligheid. Doe de wapenrusting Gods aan. Onze hoop ligt bij Christus. Door Christus verkrijgen wij de zaligheid, omdat Hij voor ons gestorven is. Dit wordt nogmaals benadrukt in 2 Thess. 1:10

Vers 10-11 → "opdat wij, hetzij wij waken, hetzij wij slapen, tezamen met Hem zouden leven. Vermaant daarom elkander en bouwt elkander op, gelijk gij dit ook doet."

Altijd klaar staan voor de wederkomst van Christus. Wat een mooie zekerheid om voor altijd met Hem te leven. Zie 1 Thess. 4:17 → "daarna zullen wij, levenden, die achterbleven, samen met hen op de wolken in een oogwenk weggevoerd worden, de Here tegemoet in de lucht, en zo zullen wij altijd met de Here wezen."

Wij moeten elkaar hierin aanmoedigen en opbouwen. Christus komt terug en of wij nu nog leven en waken of reeds gestorven zijn is niet het belangrijkste.

De nadruk moet liggen op → "**de wederkomst van de Heer.**"

Dat wij, "als kinderen van het licht", klaar staan om opgehaald te worden door de HEER. Hetzij wij nog wakker zijn of al gestorven zijn.

Vers 12-13 → "Wij verzoeken u broeders, hen, die onder u zich moeite getroosten, die u leiden in de Here en u terechtwijzen, te erkennen, en hen zeer hoog te schatten in liefde, om hun werk. Houdt vrede onder elkander."

Niet eenvoudig in de praktijk gebracht. Het is nooit leuk om terecht gewezen te worden. Ook voor de terechtwijzer is het niet eenvoudig. Het kost moeite om te leiden, met zowel een korte ei en/of een lange ij. In de Here zijn wij samen op weg om de juiste koers te varen. Zonder de liefde

van Christus loopt het van twee kanten fout.

→ **“Vrede onder elkaar houden is Gods vereiste!”**

Elkaar accepteren en samen aanvaarden dat er soms terechtgewezen wordt. Het vraagt inspanning om vrede te houden van twee kanten uit bekeken. Indien het al moeite kost voor christenen om de vrede onderling te bewaren, wat verwachten wij dan van niet christenen? Toch verwacht de Heer, dat wij vrede houden onder elkaar. **Het is geen vrijblijvende suggestie, maar een bewust opgedragen richtlijn!!**

“Vrede houden onder elkaar” → vraagt inspanning, doorzettingsvermogen, liefde, vergeving, geduld, verandering, samenwerking, transparantie, barmhartigheid, bijbelkennis en gebed!

Vers 14 → “Wij vermanen u, broeders, wijst de ongeregelden terecht, beurt de kleinmoedigen op, komt op voor de zwakken, hebt geduld met allen.”

Niet alles mag met de mantel der liefde bedekt worden. Wanneer iemand zich ongeregeld gedraagt dient hij terecht gewezen te worden. Wanneer iemand het niet meer ziet zitten en alles te zwaar wordt dient hij opgebeurd te worden. Wanneer iemand zwak is moet er voor hem opgekomen worden. Paulus gaat niet specifiek in detail om deze facetten uit te diepen, maar het principe blijft staan: “Vermanen, terechtwijzen, opbeuren, opkomen en bij dit alles met iedereen geduldig zijn”.

Oftewel → **“Een actieve christelijke levenshouding”**.

Niet iedereen werkt en verandert op hetzelfde tempo. Pas op! Jouw tempo is niet noodzakelijk mijn tempo en vice versa! Let op voorganger! Let op christen! Ben jij net zo geduldig als de Heer? **God verlangt niet meer, maar ook niet minder van jou! “Hebt geduld met allen!”** Dit is geen loze opdracht, maar een serieus werkpunt voor de gemeente in Tessalonica, voor jou en mij vandaag.

Vers 15 → “Ziet toe, dat niemand kwaad met kwaad vergelde, maar jaagt te allen tijde het goede na, jegens elkander en jegens allen.”

Het is niet eenvoudig om geen lik op stuk te geven. Je voelt je aangevallen, gecorrigeerd, terechtgewezen en dan is het verleidelijk om het slechte van de ander te belichten in plaats van te focussen op je eigen werkpunt en samen te allen tijde het goede na te jagen. Ik moet er op uit zijn om open te staan voor correctie en verbetering. Ik kan je in goed vertrouwen zeggen, dat dit al jaren een werkpunt van mezelf is. Niet alleen geen kwaad vergelden met mijn broeders en zusters, maar met iedereen op mijn levenspad. Ik kan niet voor jou spreken, maar ik heb Gods hulp nodig om te kunnen handelen, zoals Christus zou handelen.

Vers 16-18 → "Verblijdt u te allen tijde, bidt zonder ophouden, dankt onder alles. Want dat is de wil Gods in Christus Jezus ten opzichte van u."

De christenen in Tessalonica worden vervolgd, zij zijn onzeker over de wederkomst van Christus, zij hebben onderlinge strijd, ze worden in de war gebracht door hoe zij heilig kunnen en moeten wandelen.

- Toch moeten zij blij zijn te allen tijde!
- Bidden zonder ophouden!
- Danken onder alles!

Er staat niet: → "danken voor alles, maar danken onder alles". Probeer dit verder voor jezelf uit te werken. Wat betekent deze opdracht voor jou persoonlijk? Wat betekent deze opdracht voor de plaatselijke gemeente?

Hoe breng ik dit in praktijk? → "**Het begint met mijn levenshouding**"! Wanneer ik mijzelf volledig ondergeschikt maak aan Gods richtlijnen kan ik een begin maken om altijd blij te zijn, te bidden zonder ophouden en dankbaar te zijn onder alles.

- ⇒ Ook wanneer ik geen zin heb vandaag of moe ben!
- ⇒ Ook wanneer het tegenzit in mijn leven.
- ⇒ Ook wanneer de gezondheid niet is wat ik graag zou willen.
- ⇒ Ook wanneer mijn gezin een storm moet uitzingen.
- ⇒ Ook wanneer er onenigheid is binnen de plaatselijke gemeente.
- ⇒ Ook wanneer ik opnieuw faal.

→ Te alle tijde dienen wij blij te zijn, te bidden en dankbaar te zijn!
Dit komt echt niet vanzelf aangewaaid. Het vraagt een serieuze inspanning om deze door God ingestelde levenshouding te verkrijgen in het leven. Het is een blijvend werkpunt.

Hebr. 2:1 → "Daarom moeten wij te meer aandacht schenken aan hetgeen wij gehoord hebben, opdat wij niet afdrijven."

→ "**Laten wij deze levenshouding hebben broeders en zusters!**"

Vers 19-22 → "Dooft de Geest niet uit, veracht de profetieën niet, maar toetst alles en behoudt het goede. Onthoudt u van alle soort van kwaad,"

Uitdoven → In één keer een vlam doven. Bijvoorbeeld van een brandende kaars, door de vlam uit te pitsen met je vingers, maar dan krijg je misschien wel kaarsvet of een brandblaar op je vingers.

Door een emmer water over de brandende kaars te gieten, maar dan krijg je wel een natte kliederboel en zal je vrouw niet blij zijn. Je kunt de brandende kaars natuurlijk ook gewoon uitblazen. Dan heb je rook en nageur misschien.

Het resultaat blijft hetzelfde. Zonder vuur zal de kaars niet terug aan gaan.

In één keer de Geest uit je leven weren door radicaal te kiezen voor de wereld, in plaats van voor God. Door Christus te ontkennen in je leven! Zie bijvoorbeeld Demas → "Want Demas heeft mij uit liefde voor de tegenwoordige wereld verlaten." (2 Tim. 4:9) Kennen wij niet allemaal mensen, die God verlaten hebben, omwille van de wereld, omwille van de werken van het vlees?

"UITDOVEN" →

- ⇒ Langzaam aan steeds minder ruimte in je leven laten voor God. Af en toe andere zaken belangrijker vinden dan het bijwonen van de samenkomst, het lezen van je bijbel, het bidden etc. Voordat je het door hebt ben je de Geest van God aan het doven in jouw leven.
- ⇒ Hebr.2:1-4 → "Daarom moeten wij te meer aandacht schenken aan hetgeen wij gehoord hebben, opdat wij niet afdrijven. Want indien het woord, door bemiddeling van engelen gesproken, van kracht is gebleken, en elke overtreding en ongehoorzaamheid rechtmatige vergelding heeft ontvangen, hoe zullen wij dan ontkomen, indien wij geen ernst maken met zulk een heil, dat allereerst verkondigd is door de Here, en door hen, die het gehoord hebben, op betrouwbare wijze ons is overgeleverd, terwijl ook God getuigenis daaraan geeft door tekenen en wonderen en velerlei krachten en door de heilige Geest toe te delen naar zijn wil."
Gods Woord is betrouwbaar en Hij heeft de Heilige Geest toegedeeld naar zijn wil. "Hou olie in je lamp en houdt haar brandend".
- ⇒ Hand. 2:38 → "Bekeert u en een ieder van u late zich dopen op de naam van Jezus Christus, tot vergeving van uw zonden, en gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen."
Elke persoon die gedoopt is in de naam van Jezus Christus, tot vergeving van zijn zonden, heeft van God de gave van de Heilige Geest ontvangen. Gooi Gods Geest niet te grabbel voor de verlokkingen van de maatschappij! Doof de geest niet uit br en zs!
- ⇒ 1 Kor.3:16 → "Weet gij niet, dat gij Gods tempel zijt en dat de Geest Gods in u woont?"
- ⇒ Rom. 8:5-6,9 → "Want zij, die naar het vlees zijn, hebben de gezindheid van het vlees, en zij, die naar de Geest zijn, hebben de gezindheid van de Geest. Want de gezindheid van het vlees is de dood, maar de gezindheid van de Geest is leven en vrede..... Gij daarentegen zijt niet in het vlees, maar in de Geest, althans, indien

de Geest Gods in u woont. Indien iemand echter de Geest van Christus niet heeft, die behoort Hem niet toe."

Behoor jij Christus toe? Wandel dan ook naar de Geest en laat de Heer jouw wandel bepalen.

"Elke christen heeft de gezindheid van de Geest en niet de gezindheid van het vlees. Wij moeten dan ook wandelen naar de Geest en niet naar het vlees!"

→ **Dat is de christelijke levenshouding!**

Tenzij Gods Geest niet in jou woont, tenzij Gods Geest is uitgedoofd in jouw leven! → **"Woont Gods Geest in u?"**

Gal. 5:24 → "Want wie Christus Jezus toebehoren, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd."

→ **"Zo wil ik leven!"**

- ⇒ Johannes waarschuwt ons in 1 Joh. 4:1 → "Geliefden, vertrouwt niet iedere geest, maar beproeft de geesten, of zij uit God zijn; want vele valse profeten zijn in de wereld uitgegaan."
- ⇒ Toetst alles wil niet zeggen dat je maar alles moet uitproberen. Het wil zeggen dat je niet alles klakkeloos moet accepteren. Houdt vast aan het goede van Christus en wat de apostelen, de profeten en andere schrijvers, door de Heilige Geest gedreven ons hebben overgeleverd in de Bijbel. "Toetsen" is geen vrijkaartje tot zonde, voor de werken van het vlees. Blijf weg van de werken van het vlees en zoek de vruchten van de geest. Het staat zo mooi beschreven in Gal. 5:19-24.
- ⇒ Standaardvereiste voor elke christen is om weg te blijven van alle soort van kwaad. Dat is een levenshouding, een bewuste beslissing! In elke situatie is het zaak om je af te vragen hoe de Here Jezus zou handelen, in jouw plaats, en daar jouw eigen handelen op af te stemmen.

Vers 23-24 → "En Hij, de God des vredes, heilige u geheel en al, en geheel uw geest, ziel en lichaam moge bij de komst van onze Here Jezus Christus blijken in allen delen onberispelijk bewaard te blijven. Die u roept, is getrouw; Hij zal het ook doen."

→ God is heilig en Hij roept mij tot heiliging. (1 Petr.1:16; Lev. 11:44-45; 19:1-2; 20:7) Ik ben niet geroepen tot onreinheid, maar tot reinheid. Ik ben geroepen om een 100% discipel, volgeling, leerling, kind van God te zijn. Dit is de betekenis van het christen zijn. Voor 100% God volgen!

- ⇒ Ik moet heilig zijn en God bepaalt mijn handel en wandel als christen!

- ⇒ God heiligt niet voor een beetje. Hij heiligt jou volledig, indien jij Hem ook volledig volgt en gehoorzaamt. Het is niet de bedoeling dat jij God enkel en alleen op zondag en feestdagen volgt. Het is de bedoeling dat jij God 24 uur op 24 uur, 7 dagen op 7 dagen en 52 weken op 52 weken, zo lang als jij leeft, volgt.
- ⇒ De christen heeft een levenslange doelstelling:
→ GOD DIENEN! → GOD VOLGEN! → GOD GEHOORZAMEN!
- ⇒ Geheel mijn geest, ziel en lichaam. De complete mens en niet maar een klein stukje.
Matth.22:36-37 → "Meester, wat is het grote gebod in de wet? Hij zeide tot hem: Gij zult de Here, uw God, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand."
- ⇒ Wanneer de Here Jezus terug komt zal God mij volledig beoordelen naar wie ik ben en naar wat ik gedaan heb in mijn leven.

Vers 25-26 → "Broeders, bidt (ook) voor ons. Groet al de broeders met een heilige kus."

- ⇒ Dit laat de betrokkenheid van de gemeente zien bij Paulus zijn werk, gevangenschap, zorgen en bediening. Het is een krachtig gegeven wanneer broeders voor elkaar bidden. Wij dienen dezelfde levenshouding te hebben in ons eigen leven en gemeentewerk.
- ⇒ Alle broeders dienen gekust te worden.
- ⇒ Geen romantische passionele kus, maar een heilige kus. Een begroetingskus, een afscheidskus.
- ⇒ Is een Amerikaanse knuffel, een Hollandse en Belgische handdruk, een Waalse kus verkeerd? Het zijn in ieder geval standaard begroetingsvormen, zoals elk land zijn eigen begroeting heeft. Ik zie er in ieder geval niets mis mee, wanneer broeders elkaar begroeten met een heilige kus. (Tenzij zij zich niet geschoren hebben natuurlijk...(grapje))
- ⇒ Kijk naar de broeders in Rome, Korinte en Tessalonika als voorbeeld. (Rom. 16:16; 1 Kor. 16:20; 2 Kor.13:12)

Vers 27-28 → "Ik bezweer u bij de Here, dat deze brief aan alle broeders voorgelezen worde. De genade van onze Here Jezus Christus zij met u."

- ⇒ Er werd een brief gestuurd naar de gemeente door Paulus. Er was nog geen e-mail, er was nog geen telefoon. Niet iedereen kon lezen en Paulus benadrukt dat iedereen op de hoogte moet worden gebracht van de inhoud van de brief.
- ⇒ Kijk naar de opdracht die Timotheüs kreeg.

- ⇒ 1 Tim. 4:13 → "In afwachting van mijn komst moet gij u toeleggen op het voorlezen, het vermanen en het leren."
- ⇒ Laten wij dezelfde houding hebben in onze gemeenten.
- ⇒ "De genade van onze Here Jezus Christus zij met u". Waar Paulus de brief mee begint, sluit hij de brief ook mee af. De genade van Jezus staat centraal in alles.

→ De genade van God is cruciaal! Zonder Gods genade houdt alles op!

2 Tessalonicenzen hfst. 1 →

Het is moeilijk aan te geven hoeveel tijd er precies tussen de eerste en de tweede brief ligt. Het is in ieder geval duidelijk dat de gemeente nog steeds worstelt met de wederkomst van Christus. Dit zou er op kunnen duiden dat er niet teveel tijd verstreken is tussen de twee brieven.

Dezelfde hoofdpersonen, Paulus, Silvanus en Timoteüs worden vermeld in de aanhef en dat zou in de richting kunnen wijzen van een korter tijdsbestek tussen de twee brieven. De schattingen lopen uiteen tussen 49-53 na Christus voor beide brieven, met een tussenpoze van een paar maanden, een half jaar of langer. Beide brieven zouden vanuit Korinte geschreven zijn. (Hand.17:1-4; 18:5; 2 Kor.1:19; 1 Thess.1:1)

We zien Timoteüs en Silas terugkomen uit Macedonië en Paulus weer ontmoeten in Korinte.

In 1 Tess. 2:18 lezen we dat Paulus naar Tessalonika wilde gaan, maar dat de Satan hem verhinderde om te gaan. In plaats van Paulus vertrekt Timoteüs om de gemeente te versterken en te vermanen in hun geloof. (1 Thess.3:1-6) Timotheüs, brengt nieuws over de gemeente in Tessalonika, terug naar Paulus. Deze argumenten zouden er op kunnen wijzen dat er misschien sprake is van een korte tijdsspanne tussen de twee brieven aan de gemeente in Tessalonika. We weten het natuurlijk niet, omdat de brieven niet zijn gedateerd. Niemand kan precies zeggen op welke dag, welke maand en welk jaar de brieven aan de gemeente in Tessalonika precies zijn geschreven. Het blijven ruwe schattingen. Het gaat natuurlijk ook niet om de exacte datumbepaling. Het gaat om de inhoud van de brief.

Vers 1-2 → "Paulus, Silvanus en Timoteüs aan de gemeente der Tessalonicenzen in God, onze Vader, en de Here Jezus Christus: genade zij u en vrede van God, de Vader, en van de Here Jezus Christus."

- ⇒ Dezelfde drie broeders worden vermeld in de aanhef. Net als in de eerste brief. God de Vader en de Here Jezus Christus staan centraal in de aanhef en "de nadruk ligt op de genade en de vrede die de Tessalonicenzen door God de Vader en de Here Jezus Christus ontvangen". De genade die God schenkt en de vrede die Hij geeft maakt het mogelijk voor de gemeenteleden in Tessalonika om alle stormen te weerstaan. Hun focus ligt bij God en dat verandert alles.
- ⇒ In Handelingen 18:5 zien we hoe Silas en Timoteüs met Paulus samenwerken in Korinthië. Dit wordt nogmaals bevestigd door Paulus in 2 Korinthiërs 1:19.

Vers 3 → "Wij behoren God te allen tijde om u te danken, broeders, zoals gepast is, omdat uw geloof zeer toeneemt en uw aller liefde jegens elkander sterker wordt,"

- ⇒ Dankbaar zijn aan God voor het toenemende geloof van de gemeenteleden.
- ⇒ Dankbaar zijn aan God voor de liefde jegens elkaar.

Een mooi voorbeeld voor andere gemeenten. Laten wij er ook werk van maken om ons geloof in God en onze liefde voor elkaar te laten toenemen.

→ "Door de vrede die God in ons hart legt en de genade die God ons schenkt".

Vers 4-5 → "zodat wij zelf over u roemen bij de gemeenten Gods, vanwege uw volharding en uw geloof onder al uw vervolgingen en de verdrukkingen, die gij doorstaat: een bewijs van het rechtvaardige oordeel Gods, dat gij het Koninkrijk Gods waardig geacht zijt,"

- ⇒ Een voorbeeld van volharding en geloof ondanks de vervolgingen en verdrukkingen.
- ⇒ God zal rechtvaardig oordelen. Hij bepaalt wie waardig geacht wordt.
- ⇒ Onze hoop dient volledig gesteld te zijn op onze Heer.

Vers 6-8 → "indien het inderdaad recht is bij God, aan uw verdrukkers verdrukking te vergelden, en aan u, die verdrukt wordt, verkwikking tezamen met ons, bij de openbaring van de Here Jezus van de hemel met de engelen zijner kracht, in vlammend vuur, als Hij straf oefent over hen, die God niet kennen en het evangelie van onze Here Jezus niet gehoorzamen."

- ⇒ God spreekt recht over de verdrukkers.
- ⇒ God geeft verkwikking aan de verdrukten.
- ⇒ Bij de openbaring van de Here Jezus wacht verkwikking.
- ⇒ De Here Jezus brengt ook het oordeel en daar komt ook een straf bij kijken.
- ⇒ Zij die God niet kennen.
- ⇒ Zij die de Here Jezus niet gehoorzamen.
 - "Hen wacht de straf Gods".
- ⇒ Geen prettige boodschap, maar wel de realiteit. Ook de consequentie van het niet kennen van God en/of ongehoorzaam zijn aan God moeten verkondigd worden.

Vers 9-10 → "Dezen zullen boeten met een eeuwig verderf, ver van het aangezicht des Heren en van de heerlijkheid zijner sterkte, wanneer Hij komt, om op die dag verheerlijkt te worden in zijn heiligen en met verbazing aanschouwd te worden in allen, die tot geloof gekomen zijn; want ons getuigenis heeft geloof gevonden bij u."

- ⇒ Boeten met een eeuwig verderf. Zij die ongehoorzaam zijn aan God.
- ⇒ Ver van het aangezicht des Heren en van de heerlijkheid zijner sterkte. → **"Nooit meer bij God kunnen zijn!"**
Wij moeten elkaar altijd bewust maken van Gods volledige programmaboekje. Het goede nieuws verkondigen betekent ook de waarheid voorhouden. Kiezen voor Christus, is voor altijd bij Hem wezen na de wederkomst. Niet kiezen voor Christus, is voor altijd buitengesloten zijn. Nooit meer bij de Heer kunnen zijn. **Sta klaar!**
- ⇒ Denk aan de gast die geen bruiloftskleed had aangetrokken en daarom niet deel mocht nemen aan de bruiloft van de koningszoon in Matth.22:1-14
- ⇒ Denk aan de vijf dwaze maagden, die geen olie in hun lamp hadden en de poort gesloten vonden. Zij mochten niet meer binnenkomen van de bruidegom in Matth.25:1-13
- ⇒ De heiligen zullen de Here zien. Hebr.12:14; 1 Joh.3:2-3
- ⇒ De christenen zullen voor altijd bij de Here wezen na zijn wederkomst. 1 Thess.4:17

Vers 11-12 → "Hiertoe bidden wij ook te allen tijde voor u, dat onze God u de roeping waardig achte en met kracht alle welgevallen in het goede en het werk des geloofs volmake, opdat de naam van onze Here Jezus in u verheerlijkt worde, en gij in Hem, naar de genade van onze God en van de Here Jezus Christus."

- ⇒ God heeft de gelovigen geroepen. 1 Thess.5:24
- ⇒ God staat de gelovigen bij en helpt hen om te volharden in hun geloof.
- ⇒ God steunt ons. Door Hem te volgen en ons leven en handelen aan te passen naar Gods wil wordt de naam van de Here Jezus groot gemaakt.
- ⇒ Laat Gods genade, in Christus Jezus door ons werkzaam zijn.

