

HET OVERWINNEN VAN ZONDE

Rom. 6: 1-2 → “Wat zullen wij dan zeggen? Mogen wij bij de zonde blijven, opdat de genade toeneme? Volstrekt niet! Immers, hoe zullen wij, die der zonde gestorven zijn, daarin nog leven?”

Deze verzen leggen de essentie van het christen zijn bloot. Natuurlijk kun je vergeving krijgen voor gedane zonde. Dit is echter geen vrijkaartje om er maar op los te zondigen. Het streven van elke christen dient vast te staan: → **Een christen wil niet zondigen! Hij wil de zonde in zijn leven overwinnen.**

Recht en onrecht, goed en slecht, licht en donker, waar en niet waar zijn begrippen die soms beter bekend zijn dan het begrip zonde. Wat ik vandaag ga vertellen is zeker geen nieuw spannend verhaal. Je kunt alle informatie zelf terug lezen in Gods woord. Ik wil 4 punten naar voren brengen:

1. Wat is zonde?
2. Wat is het gevolg van de de zonde?
3. Wat kan ik doen om tegen de zonde te vechten?
4. Hoe verder als zondaar?

Conclusie

1. Wat is zonde? →

Voordat ik kan praten over het overwinnen van zonde is het nodig om zonde te definiëren. Wanneer er net niet wordt gescoord in een voetbalmatch zegt men soms: zonde! Men bedoeld dat er een kans is gemist.

Zonde = jammer

Zonde = verkeerd

Zonde = het doel missen.

Zonde = verleiding, misleiding.

Zonde = fout doen kan soms spannend lijken.

Zonde = een overtreding, een vergissing, een misstap.

Zonde = ongehoorzaamheid aan God.

Zonde = een verbroken relatie met God.

Wat in de ene maatschappij zondig is, hoeft niet per se zondig te zijn in een andere maatschappij. Wat in het ene gezin acceptabel is, blijkt soms in een ander gezin zondig te zijn.

Zonde wordt soms geplaagd in een andere tijdsperiode. Het is niet meer van deze tijd, dat was vroeger zo.

Waarden en normen vervlakken, vervagen en verdwijnen soms volledig. Er is een afkeer ontstaan van de boete predikers. Zij die altijd met het vermanende vingertje wezen en naar wie opgekeken werd, blijken zelf net zo of soms nog erger faalbaar te zijn als de luisteraars.

Is een christen dan zonder zonde? Absoluut niet! Wanneer de christen dit begrijpt, uitdraagt en uitleeft, wordt het boetevingertje vermeden en is er een gezonde verstandshouding tussen de spreker en de luisteraar.

Feit is → **Geen enkele mens, geen enkele christen is zonder zonde!**

1 Joh. 1:10 → "Indien wij zeggen, dat wij niet gezondigd hebben, maken wij Hem tot een leugenaar en zijn woord is in ons niet."

Wanneer elke mens een zondaar is, is er dan geen verschil tussen een christen en een niet christen? Integendeel er is juist een groot verschil! Een christen heeft een relatie met God en dat maakt hem anders. Een christen wil rekening houden met God. Daardoor ontstaat er een bewustwording van zonde en een afkeer van de zonde.

De christen kan van God vergeving krijgen voor zijn zonden. De christen kan aan God vergeving vragen voor zijn zonden. (andere les)

Ik word regelmatig geconfronteerd met het volgende beeld: →

De gemiddelde mens denkt van zichzelf dat hij zich redelijk goed gedraagt in zijn leven. Hij is er van overtuigd dat hij op basis van zijn goede gedrag een goede relatie onderhoudt met God. Door die gedachtegang is deze mens er vaak van overtuigd dat hij niets hoeft te veranderen in zijn leven. Hij maakt een optelsom van alle goede daden en streept die af tegen de minder goede en slechte daden en komt meestal uit aan de positieve kant van de rekensom. Zeker wanneer er een vergelijking wordt gemaakt met de criminelen uit de krant en de onbeschoften uit de buurt.

1 Joh. 1: 6 → "God is licht en in Hem is in het geheel geen duisternis."

Wat is zonde dan? → Zonde is niet luisteren naar Gods richtlijnen in de Bijbel. Zowel bewust als onbewust. Zonde krijgt pas betekenis in een relatie met God. Zonder een relatie met God heeft zonde niet dezelfde lading als in een relatie met God.

→ **Zonde past niet bij God!**

Als christen streef je er naar om niet te zondigen. Een christen probeert om zonde uit zijn leven te bannen, omdat hij beseft dat zonde de relatie met God verstoort, in de weg staat, op de helling zet, verbreekt. Een christen gruwelt van zijn eigen zondigen, van zijn falen om niet te zondigen. Wanneer je geen rekening wilt houden met God hoef jij je ook

niet druk te maken om zonde. Wanneer je dan iets uitspookt wat niet juist is, hoeft je immers geen rekenschap af te leggen. Gods richtlijnen tellen niet voor jou en je volgt gewoon je eigen gevoel en verlangen. De studies van vandaag zijn belangrijk, maar worden inhoudelijk nog veel belangrijker, wanneer jij op zoek bent naar Gods wil in jouw leven.

2. Wat is het gevolg van de zonde? →

Voor een niet-christen heeft de zonde geen direct gevolg, omdat het zijn relatie met God niet verbreekt. De niet-christen heeft immers geen relatie met God. Het wordt een ander verhaal wanneer je een relatie met God zoekt. Of reeds een relatie met God hebt en dus een christen bent.

Jesaja 59: 1-2 → "Zie, de hand des Heren is niet te kort om te verlossen, en zijn oor niet te onmachtig om te horen; maar uw ongerechtigheden zijn het, die scheiding brengen tussen u en uw God, en uw zonden doen zijn aangezicht voor u verborgen zijn, zodat Hij niet hoort."

Zonde hoort niet thuis in het leven van een christen. Een christen wil er alles aan doen om niet te zondigen.

Daarom is het nodig om te begrijpen dat zonde gevolgen heeft voor je relatie met God. Juist omdat God licht is, moet de christen ook in het licht wandelen. Zonde verbreekt de relatie tussen de mens en tussen God. Zonde doet jouw hart op slot voor God. Zonde maakt scheiding tussen jou en tussen God. Dat is precies wat de christen niet wenst in zijn leven.

Rom. 3: 23 → "Want allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods, en worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus."

Rom. 6: 23 → "Want het loon, dat de zonde geeft, is de dood, maar de genade, die God schenkt, is het eeuwige leven in Christus Jezus, onze Here."

Derven betekent niet krijgen. Je derft inkomsten. Binnen ons onderwerp vandaag over de zonde, derf je de heerlijkheid Gods, omdat je hebt gezondigd. Door te zondigen verdien je een loon. Dit loon wordt niet uitbetaald in euro's, maar door niet te kunnen wandelen met God in het licht. Door de dood. Jullie hebben ongetwijfeld ook de oplossing gezien die in vers 23 wordt gegeven. Deze oplossing wordt behandeld in een volgende les.

Gradaties in zonden → Deze grafiek geeft misschien een beeld van hoe wij mensen tegen de zonde aankijken. Op de x-as de mens en op de y-as de hoeveelheid zonde van de mens afgebeeld.



Op het eerste gezicht is het niet moeilijk om te zeggen wie het meest heeft gezondigd op basis van deze grafiek. Schijn bedriegt. Wij hebben de neiging om te vergelijken. Daardoor krijg je een verkeerd rechtvaardigheidsgevoel. God maakt geen gradaties. Elke zonde brengt de dood. Elke zonde verbreekt de relatie met God.

Er is maar één conclusie: → **ZONDIG of niet ZONDIG!**

3. Wat kan ik doen om tegen de zonde te vechten? →

Beseffen wie de aanstichter is van de zonde in mijn leven. → **de duivel.**

1 Petr. 5: 8 → "Wordt nuchter en waakzaam. Uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden."

Voorbeeld → Mijn hond luistert naar zijn baas. Hij is geconditioneerd. Hij eet pas wanneer ik expliciet toestemming geef. De leeuw die losgebroken is en vrij rondloopt in de straat luistert niet naar mij. Ik moet mij verbergen in mijn auto of in mijn huis, opdat de leeuw mij niet opeet.

De leeuw → de duivel. Neem voorzorgsmaatregelen en verberg je op tijd!

1 Joh. 3: 8 → "wie de zonde doet is uit de duivel, want de duivel zondigt van den beginne."

Gen. 2-3 → God heeft de mens geschapen. Zij leefden in het hof van Eden. Alles ging perfect, totdat de duivel, in de gestalte van een slang, Eva en Adam wist te verleiden tot ongehoorzaamheid aan God. Daar situeert zich de eerste zonde. Vanaf dat moment moet elke mens strijd voeren tegen de zonde, tegen de verleidingen en misleidingen van de duivel in zijn leven.

Niet vergeten dat jijzelf de hoofdrol speelt in het geheel! Natuurlijk ben ik niet altijd zelf verantwoordelijk voor de verleiding tot zonde. Maar het is te gemakkelijk om de schuld in de schoenen van een ander mens of van de duivel te schuiven. Uiteindelijk ben ik zelf verantwoordelijk voor mijn eigen daden en beslissing om ongehoorzaam te zijn aan God.

Ezech. 18: 20 → “De ziel die zondigt, die zal sterven.”

We kunnen de schuld voor onze zonden niet afschuiven op iemand anders. Ook niet op je ouders of je kinderen. Je bent zelf verantwoordelijk! Ik wil niet zondigen. Ik wil een goede relatie met God onderhouden. Juist daarom wil ik op een goede manier vechten tegen de zonde in mijn leven. We hebben al gezien dat God licht is en dat ik ook in het licht moet wandelen als ik bij Hem wil zijn. Er is meer →

1 Petr. 1: 16 → “Weest heilig, want Ik ben heilig.”

Het is mijn streven om heilig te zijn. Niet omdat ik beter ben dan andere mensen, maar omdat God heilig is, is het voor mij een opdracht om ook heilig te zijn! In mijn wandel, denken, doen, laten, voelen en spreken!

Ik ben geen heilig boontje! Ik ben wel anders. Ik vecht tegen de zonde in mijn leven. Niet één keer per jaar, maar dagelijks. Ik ben ook realistisch. Ondanks mijn vechten tegen de zonde, lukt het mij niet altijd om niet te zondigen. De apostel Paulus heeft deze strijd beschreven in Romeinen.

Rom. 7: 20-21 → “Want niet wat ik wens, het goede, doe ik, maar wat ik niet wens, het kwade, dat doe ik. Indien ik nu datgene doe, wat ik niet wens, dan bewerk ik het niet meer, maar de zonde, die in mij woont.”

Natuurlijk wilde Paulus niet zondigen. Net zo min wil ik zondigen in mijn leven. Deze les geeft niet het volledige beeld dat God ons voorschotelt in de Bijbel. Ik behandel maar een klein deel van het complete verhaal. Er zijn vele mooie teksten in de Bijbel, maar voor mij is de volgende tekst een aanmoediging en een richtingaanwijzer tegelijkertijd m.b.t zonde.

Hebr. 12:1-4 → “Daarom dan, laten ook wij, nu wij zulk een grote wolk van getuigen rondom ons hebben, **afleggen alle last en de zonde**, die ons zo licht in de weg staat, en met volharding de wedloop lopen, die vóór ons ligt. Laat ons oog daarbij (alleen) gericht zijn op Jezus, de leidsman en voleinder des geloofs, die, om de vreugde, welke vóór Hem lag, het kruis op Zich genomen heeft, de schande niet achtende, en gezeten is ter rechterzijde van de troon Gods. Vestigt uw aandacht dan op Hem, die zulk een tegenspraak van de zondaren tegen Zich heeft verdragen, **opdat gij niet door matheid van ziel verslapt**. Gij hebt nog niet tot bloedens toe weerstand geboden in uw worsteling tegen de zonde,...”

Wat kan ik doen om de zonde te overwinnen? → **Worstelen, weerstand bieden!** Snel gezegd, maar niet zo eenvoudig in praktijk gebracht. Er is altijd een verschil tussen de theorie en de praktijk. Door te lezen in de Bijbel weet ik dat ik weerstand moet bieden aan de zonde. Gelukkig geeft de Here Jezus ook advies hoe ik weerstand kan bieden tegen de zonde. Ik dien mijn oog op Jezus gericht te houden. Ik dien alle last en zonde naast me neer te leggen. Ik moet tot bloedens toe weerstand bieden! **Juist daar schort het soms aan in mijn eigen leven. Ik geef te gemakkelijk op. Maar het is juist de bedoeling dat ik vol houd in mijn strijd tegen de zonde.**

Niet bij de pakken neer zitten. Wanneer ik merk dat ik zondig, moet ik zelf de stap zetten om de zonde uit mijn leven te bannen. De Here Jezus zegt:

→ Matth. 5: 29 → “Indien dan uw rechteroog u tot zonde zou verleiden, ruk het uit en werp het van u, want het is beter voor u, dat één uwer leden verloren ga en niet uw gehele lichaam in de hel geworpen worde.”

Ik wil wandelen in het licht. Ik wil bij God horen en niet bij de duivel wandelen in de duisternis!

Ik moet keuzes maken in mijn leven. In mijn strijd tegen de zonde.

Wanneer ik besluit om christen te zijn is het logisch dat ik ook wil vechten tegen de zonde. Zodra misleiding, verleiding de kop op steekt zal ik zelf daar iets tegen moeten doen.

Wanneer ik dan toch geconfronteerd wordt met zonde in mijn leven kan ik alsnog stappen ondernemen om die zonde en de oorzaak van de zonde aan te pakken.

Ik wil je een paar stappen aangeven die kunnen helpen in de worsteling en afrekening met de zonde. →

- ⇒ **Bekennen** → Wees eerlijk met je zelf. Er is zonde in je leven en die situatie kan niet blijven bestaan. **Doe je hart niet op slot!**
- ⇒ **Besluiten** → Neem een beslissing. Doe iets aan de zonde in je leven. **Schiet in actie!**
- ⇒ **Berouw** → Zonder berouw is er geen kans om de zonde uit mijn leven te krijgen. Oprechte spijt. Besef van mijn fouten. **Schaamte!**
- ⇒ **Belijden** → Laat de Heer weten wat is misgelopen. Praat er over. Samen sta je sterk in de strijd tegen de zonde. **Bidden!**
- ⇒ **Bekeren** → Dit is geen loze handeling. Het betekent een echte omkeer uit de verkeerde situatie. God kan je helpen. Christenen kunnen je helpen, maar jij moet zelf beslissen om de strijd aan te gaan tegen de zonde in jouw leven. Jij moet veranderen. Jij moet de situatie, de omstandigheden, de verleiding uit je leven bannen. Afstand nemen. Weg rennen, hulp zoeken bij God en bij andere christenen. **Weest moedig, sterk, actief en besluitvaardig!**

- ⇒ **God moet niet veranderen! Ik moet veranderen.**

- ⇒ **God moet niet veranderen! Jij moet veranderen.**

4. Hoe verder als zondaar? →

Nooit opgeven. Ik wil een strijdvaardige christen zijn. Ik wil strijden met de wapenuitrusting die God mij geeft. Ik wil weerstand bieden tegen de zonde in mijn leven. Om stand te kunnen houden moet ik de wapenrusting van God gebruiken.

Gods wapenuitrusting bestaat uit: →

- ⇒ Omgord je lendenen met de waarheid.
- ⇒ Bekleed jezelf met het pantser der gerechtigheid.
- ⇒ Trek de schoenen aan van het evangelie des vredes.
- ⇒ Hou het schild des geloofs in je hand.
- ⇒ Neem de helm des heils aan.
- ⇒ Draag het zwaard des Geestes, dat is het woord van God.
- ⇒ Blijf bidden en smeken. Niet alleen voor jezelf maar ook voor de andere christenen, die dezelfde strijd voeren.

Efez. 6: 10-20 → "Voorts, weest krachtig in de Here en in de sterkte zijner macht. Doet de wapenrusting Gods aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels....." **Denk niet dat je het alleen aan kunt!**

Weerstand bieden doe je door Gods wapenuitrusting te gebruiken. **Door te verdedigen!!!** Je bent geen soldaat die aanvalt., je bent een christen, die het schild des geloofs omhoog houdt, opdat je de pijlen van de satan kunt afweren. Gebruik altijd Gods woord in de strijd tegen de zonde. **Wees niet eigenwijs!** Neem Gods richtlijn ter harte. Bescherm jezelf tegen de zonde op de manier die God voorschrijft. De Here Jezus geeft ons het ultieme voorbeeld wanneer Hij door de satan verzocht wordt in de woestijn:

Matth. 4: 1-11 → De duivel probeert de Here Jezus tot drie maal toe te verleiden met mooi klinkende voorstellen. De Here Jezus geeft de duivel als volgt antwoordt: →

ER STAAT IMMERS GESCHREVEN!!! (Matth. 4: 4;7;10)

Vervolgens laat de duivel de Here Jezus met rust.

Ik kan nooit uit eigen kracht standhouden tegen het kwade. Daarom is het belangrijk voor mij om te blijven lezen in Gods woord. Dat is de enigste juiste GPS om te weten of ik Gods richtlijnen juist volg. Ik heb Christus leren kennen en daarom wil ik totaal anders handelen in mijn leven. (efez.4:20) Christus heeft mij een nieuw mens gemaakt. Ik ben een nieuwe schepping. Ik gebruik Gods woord in mijn strijd tegen de zonde. Ik wil de leugen afleggen en in waarheid leven. Ik ben veranderd en daarom zoek ik Gods wil voor mijn leven.

Het is fijn en noodzakelijk om steun te zoeken bij andere christenen die hetzelfde streven hebben. Juist dan kun je elkaar aanmoedigen om vol te houden in de strijd tegen de zonde. Samen God dienen.

Conclusie → Ik heb een moeilijk onderwerp aangesneden vandaag. Het moet bespreekbaar gemaakt worden. Het eindigt niet hier. Er is nog een hoop te vertellen, te leren en te delen. Blijf niet steken in de materie van de zonde. Ga op zoek naar de Here God als je Hem nog niet gevonden hebt in je leven. Blijf trouw aan de Here God als jij jouw hart reeds aan Hem hebt gegeven, wanneer jij een christen geworden bent.

→ **Kijk alstublieft nooit neer op andere zondaars!** Blijf bewust van het feit dat **jijzelf ook een zondaar bent.** Help elkaar, steun elkaar en vecht samen tegen de zonde. **Zonde kan alleen in Christus overwonnen worden.**

Natuurlijk is er veel over Gods liefde en genade te vertellen, maar ook de zonde dient aangepakt te worden in ons leven. Ik hoop dat ik ons allen heb laten zien dat we niet bij de pakken neer hoeven te zitten. Ik kan vechten tegen de zonde in mijn leven als ik dat echt wil! Zonder vergeving is zonde een eenzijdig gegeven. God maakt ons een nieuwe schepping. Hij vergeeft daadwerkelijk de zonden in mijn leven. Hij kan en wil mij schoonmaken en een nieuwe kans geven.

→ Het is juist Gods grote plan voor de mens om samen met Hem in het licht te wandelen.

1 Kor. 15: 56-57 → "De prikkel des doods is de zonde en de kracht der zonde is de wet. Maar Gode zij dank, die ons de overwinning geeft door onze Here Jezus Christus."

Hebr. 4: 15-16 → "Want wij hebben geen hogepriester, die niet kan medevoelen met onze zwakheden, maar een, die in alle dingen op gelijke wijze (als wij) is verzocht geweest, doch zonder te zondigen. Laten wij daarom met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat wij barmhartigheid ontvangen en genade vinden om hulp te verkrijgen te gelegener tijd."

Uitdaging → Besef dat jij een zondaar bent! Jij kunt vechten tegen de zonde in jouw leven. Laat God en andere christenen jou helpen. Je staat niet alleen. Je vecht niet alleen tegen de zonde. Geef niet op. Gebruik Gods Woord als de ultieme verdediging.