

Wat moeten wij doen om behouden te worden?

“En Hij zeide tot hen: Gaat heen in de gehele wereld, verkondigt het evangelie aan de ganse schepping. Wie gelooft en zich laat dopen, zal behouden worden, maar wie niet gelooft, zal veroordeeld worden” Markus 16:15-16.

“En Hij zeide tot hen: Aldus staat er geschreven, dat de Christus moest lijden en ten derden dage opstaan uit de doden, en dat in zijn naam moest gepredikt worden bekering tot vergeving der zonden aan alle volken, te beginnen bij Jeruzalem. Gij zijt getuigen van deze dingen. En zie, Ik doe de belofte mijns Vaders op u komen. Maar gij moet in de stad blijven, totdat gij bekleed wordt met kracht uit den hoge” Lukas 24:46-49.

“Want ik schaam mij het evangelie niet; want het is een kracht Gods tot behoud voor een ieder die gelooft, eerst voor de Jood, maar ook voor de Griek” Romeinen 1:16.

Het evangelie

Zij die God niet kennen en het evangelie van Jezus niet gehoorzaam zijn: “Dezen zullen boeten met een eeuwig verderf, ver van het aangezicht des Heren en van de heerlijkheid zijner sterkte” 2 Tessalonissenzen 1:8-9.

“wanneer Hij komt, om op die dag verheerlijkt te worden in zijn heiligen en met verbazing aanschouwd te worden in allen, die tot geloof gekomen zijn; want ons getuigenis heeft geloof gevonden bij u” 2 Tessalonissenzen 1:10

“het rechtvaardig oordeel Gods, die een ieder vergelden zal naar zijn werken” Romeinen 2:5b-6

“hun, die, in het goedgevoelen volhardende, heerlijkheid, eer en onvergankelijkheid zoeken, het eeuwige leven; maar hun, die zichzelf zoeken, der waarheid ongehoorzaam en der ongerechtigheid gehoorzaam zijn, wacht toorn en gramschap. Verdrukking en benauwdheid zal komen over ieder levend mens, die het kwade bewerkt, eerst de Jood en ook de Griek; maar heerlijkheid, eer en vrede over ieder, die het goede werkt, eerst de Jood en ook de Griek” Romeinen 2:7-10.

De opdracht van de apostelen

“gij zult Mijn getuigen zijn te Jeruzalem en in geheel Judea en Samaria en tot het uiterste der aarde” Handelingen 1:8.

“Maar Petrus stond met de elven op en hij verhief zijn stem en sprak hen toe” Handelingen 2:14.

Wat gij ziet en hoort in een vervulling van de profetie van Joël (2:14-21)

Jezus, een man door God aangewezen door krachten, wonderen en tekenen (2:22)

Gij hebt Hem door de handen van wetteloze mensen gekruisigd en gedood (2:23)

God heeft Hem opgewekt uit de dood en Hij zit nu op Davids troon (2:24-36)

“Toen zij dit hoorden, werden zij diep in hun hart getroffen, en zij zeiden tot Petrus en de andere apostelen: Wat moeten wij doen, mannen broeders?” Handelingen 2:37.

Wat sommigen je zullen antwoorden:

Gij moet helemaal niets doen

Alles is al in orde, God heeft al alles voor u gedaan

Gij moet een zondaarsgebed opzeggen

Gij moet tot Maria bidden

Je hoeft alleen maar te geloven

Is dit wat de apostelen antwoordden?

Voordat je hierop antwoordt mag je niet vergeten wat Paulus zegt over hen die het evangelie van Jezus verdraaien (Galaten 1:6-10)

“En Petrus antwoordde hun: Bekeert u en een ieder van u late zich dopen op de naam van Jezus Christus, tot vergeving van uw zonden, en gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen. Want voor u is de belofte en voor uw kinderen en voor allen, die verre zijn, zovelen als de Here, onze God, ertoe roepen zal. En met nog meer andere woorden getuigde hij, en hij vermaande hen, zeggende: Laat u behouden uit dit verkeerde geslacht” Handelingen 2:38-40.

Bekering?

Een verandering van je gedachten, houding en handelen. Wegkeren van het kwade en keren tot God. Beseffen dat je tegen je Schepper hebt gezondigd. Weten dat God bepaalt wat goed en slecht is en niet jij!

“Toen God zag wat zij deden, hoe zij zich bekeerden van hun boze weg, berouwde het God over het kwaad dat Hij bedreigd had hun te zullen aandoen, en Hij deed het niet” Jona 3:10.

“De Here talmt niet met de belofte, al zijn er, die aan talmen denken, maar Hij is lankmoedig jegens u, daar Hij niet wil, dat sommigen verloren gaan, doch dat allen tot bekering komen” 2 Petrus 3:9.

“Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde” Johannes 3:16-17.

De gelijkenis van de 2 zonen (Matteus 21:28-32)

Dopen tot vergeving van zonden?

Een onderdompeling in water om de vergeving van je zonden te ontvangen.

“Ook u, hoewel gij dood waart door uw overtredingen en zonden, waarin gij vroeger gewandeld hebt ” Efeziërs 2:1-2a (vgl 2 Timoteus 2:24-26).

“En Filippus opende zijn mond, en uitgaande van dat schriftwoord, predikte hij hem Jezus” Handelingen 8:35.

Wat was het gevolg van het prediken van Jezus? Wat moest de kamerling nog eerst doen?

“Sta op en reis naar Damascus, en daar zal u gezegd worden al hetgeen u opgelegd is om te doen” Handelingen 22:10.
“En nu, wat aarzelt gij nog? Sta op, laat u dopen en uw zonden afwassen, onder aanroeping van zijn naam” Handelingen 22:16. Na 3 dagen bidden en vasten was Saulus nog steeds in zijn zonden!

De geloofsles van Naäman (2 Koningen 5)

De gave van de Heilige Geest ontvangen

De zekerheid dat God met u is en dat Hij Zijn belofte aan u zal vervullen.

Verzegeld: zegel, merkteken, waarmerk, om de echtheid te bevestigen (Efeziërs 1:13-14; Romeinen 8:9-11)

“Of meent gij, dat het schriftwoord zonder reden zegt: De geest, die Hij in ons deed wonen, begeert Hij met jaloersheid?” Jakobus 4:5.

God verhoogt de nederigen en vernedert de hoogmoedigen!

“En wie zijn geboden bewaart, blijft in Hem en Hij in hem. En hieraan onderkennen wij, dat Hij in ons blijft: aan de Geest, die Hij ons gegeven heeft” 1 Johannes 3:24.

God roept mensen

God roept mensen door de verkondiging van het evangelie (2 Tessalonissenzen 2:13-15)

“Zo is dan het geloof uit het horen, en het horen door het woord van Christus” Romeinen 10:17.

Het gevolg van het prediken van het evangelie

“Zij dan, die zijn woord aanvaardden, lieten zich dopen en op die dag werden ongeveer drieduizend zielen toegevoegd. En zij bleven volharden bij het onderwijs der apostelen en de gemeenschap, het breken van het brood en de gebeden. ... En de Here voegde dagelijks toe aan de kring, die behouden werden” Handelingen 2:41-42, 47b.

De gevangenisbewaarder

“Maar omstreeks middernacht baden Paulus en Silas en zongen Gods lof, en de gevangenen luisterden naar hen. Doch plotseling kwam er een zware aardbeving, zodat de grondvesten der gevangenis schudden; en terstond gingen alle

deuren open en de boeien van allen raakten los. En de bewaarder, uit zijn slaap opgeschrikt, zag de deuren der gevangenis openstaan, trok zijn zwaard en was op het punt zelfmoord te plegen, in de waan, dat de gevangenen ontsnapt waren. Maar Paulus riep met luider stem: Doe uzelf geen kwaad, want wij zijn allen hier! En hij liet licht brengen, sprong naar binnen en wierp zich, bevende over al zijn leden, voor Paulus en Silas neder. En hij leidde hen naar buiten en zeide: Heren, wat moet ik doen om behouden te worden? En zij zeiden: Stel uw vertrouwen op de Here Jezus en gij zult behouden worden, gij en uw huis. En zij spraken het woord Gods tot hem in tegenwoordigheid van allen, die in zijn huis waren. En in datzelfde uur van de nacht nam hij hen mede om hun striemen af te wassen, en hij liet zichzelf en al de zijnen terstond dopen; en hij bracht hen naar boven in zijn huis en richtte een tafel aan, en hij verheugde zich, dat hij met zijn gehele huis tot het geloof in God gekomen was” Handelingen 16:25-34.

Ben je bereid:

Om net als de 3000 je te bekeren van je zondige leven en je te laten dopen tot vergeving van je zonden?

Om net als de kamerling voor je doop te belijden dat Jezus Christus de Zoon van God is?

Om net als de gevangenisbewaarder je vertrouwen op God te stellen en je behoudenis niet uit te stellen?

Dan weet je wat je moet doen om behouden te worden! (vb brandweerman)