

Familie deel 7: De bijbel, de gids voor een goede partnerkeuze.

A Introductie

“Elk van God ingegeven schriftwoord is ook nuttig om te onderrichten, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de gerechtigheid, opdat de mens Gods volkomen zij, tot alle goed werk volkomen toegerust.” 2 Timoteus 3:16-17

De bijbel geeft inzicht in alle aspecten van de familie:

- * vaders,
- * moeders
- * kinderen
- * alleenstaanden
- * partnerkeuze

B Uitdagingen voor de hedendaagse families/jongeren

Verwering van bijbelse waarheden:

Het huwelijk wordt bedreigd.

- * sex
- * zedelijkheid
- * huwen voor het leven
- * het gezag in het gezin
- * de rollen tussen de geslachten
- * wie mag trouwen met wie

Gevaar van sexuele vrijheid

Er is een liberale houding tov sex, hoe zit het met je partner/vriend?

- * Sex voor het huwelijk -> hoererij
- * Buitenechtelijke affaires -> overspel, echtbreuk

“Want Ik haat de echtscheiding, zegt de Here ... Daarom, weest op uw hoede voor uw hartstocht en weest niet ontrouw.”

Maleachi 2:16

- * Homosexualiteit
- * Pornografie

Emotionele/psychische gevolgen:

Wisselende sexuele contacten -> veroorzaakt emotionele terugblikken, je geweten wordt gekweld

Lichamelijke gevolgen: geslachtsziekten, ongewenste zwangerschappen, abortus

Enkele cijfers

Sex voor het huwelijk:

Bij de 14-16-jarigen met ervaring doen 14 % het bijna wekelijks of meermaals per week. Bij de 17-18-jarigen is dat 36 % en bij de 19-21-jarigen 55 %. Hoe hoger de leeftijd, hoe frequenter dus. Van wie het doen, doen gemiddeld 15 % het meermaals per week, 24 % bijna wekelijks en 36 % maandelijks.

Wisselende contacten:

Van de totale groep jongeren met geslachtsgemeenschap hebben 59 % slechts ervaring met één partner, 23 % met twee

drie en 15 % met vier partners en meer. De groep met één partner bestaat voor 43 % uit jongeren die slechts één keer gemeenschap hebben gehad.

Bij jongeren die meermaals betrekkingen hebben, krijgen we een heel ander prentje. Meer dan de helft houden het niet bij één partner. Eén derde hebben al met twee à drie partners seksuele betrekkingen gehad en één vijfde met vier partners of meer. Tien procent van de jongens zijn de tel kwijt geraakt.

Zwanger en dan?

Gaan samenwonen is voor de meesten de beste oplossing: 38 % Trouwen is voor 1/5 van de jongeren een oplossing. Abortus wordt in 20 % van de gevallen als oplossing voorgesteld. Bij de moeder laten is een oplossing voor 8 % Laten adopteren is een oplossing voor 6 %

<http://pdf.klasse.be/KVL/KVL044/KVL04406.pdf>

Laten we even stilstaan bij abortus,

Velen zien dit als een oplossing voor een ongewenste zwangerschap, omdat men sex buiten het huwelijk heeft, omdat men niet eerst wil trouwen en dan pas seksuele gemeenschap wil hebben.

Abortus 15-19 jaar



Abortus – 20 jarigen



Dit is abortus



Gevolgen abortus

Wat men u niet vertelt:

1. Negatieve emoties als stress, somberheid, schuld, spijt, verdriet, depressiviteit, gevoelens van verlies, angst voor afwijzing, twijfel, boosheid, schaamte, geïrriteerdheid, hopeloosheid en afname van zelfwaardering
2. ernstige psychiatrische problemen, klinische depressie en angst
3. relationele en seksuele problemen
4. lichamelijke klachten, slaap en concentratieproblemen, toegenomen alcoholgebruik en gebrek aan energie.
5. fantaseren over de foetus, fobische reactie op kinderen en zwangeren.

http://www.crz.be/down/rng_psychosocialegevolgenabortus.pdf

Zou jij je leven willen delen met een partner die je dit aandoet? Met een partner die geen rekening houdt met God en Zijn instelling voor het huwelijk?

C Waarop is mijn partnerkeuze gebaseerd?

Het voorbeeld van Lot (Genesis 13):

- Het land was te klein voor Abram en Lot (vs 6)
- Er kwam twist tussen de herders (vs 7)
- Abram laat Lot de keuze (vs 9)
- Lot maakt een keuze (vs 10-13)
- gebaseerd op het waarneembare
- niet naar de wil van God, want hij vestigt zich onder goddelozen

Laat uw partnerkeuze niet gebaseerd zijn op het uiterlijke (dus lusten), maar op het innerlijke. Dwz leeft mijn partner naar Gods Wil en kan/mag ik met hem/haar huwen?

Lot betaalde een hoge prijs voor zijn ondoordachte keuze (Genesis 19)

Polygamie	> Dit is GEEN gezin! Zij mogen van Godswegen niet samen leven als man en vrouw.
Homosexuelen	
Mannen en vrouwen die ongehuwd samenwonen	
De meeste mensen hertrouwen hoewel echtscheiding op de eerste plaats niet volgens de wil van God is.	

D Met wie mag een christen trouwen?

“Geliefden, daar gij het nu van tevoren weet, weest op uw hoede, ... maar wast op in de genade en in de kennis van onze Here en Heiland, Jezus Christus.” 2 Petrus 3:17-18

We leven in een wereld waar men geen rekening houdt met Gods Wil betreffende het huwelijk. Daarom bevinden velen zich in een goddeloos huwelijk/samenleven.

“... zij aten, zij dronken, zij huwden, en zij werden ten huwelijk genomen tot op de dag waarop Noach in de ark ging en de zondvloed kwam en allen verdelgde.” Lucas 17:27

In de wereld handelt men naar eigen goeddunken, niet naar Gods Wil, daarom is de vraag ook, met wie mag een christen trouwen, gezien een christen leeft in volle onderwerping aan de Wil van hun Vader.

God vraagt een christen:

Houdt u rein ... (1 Timoteus 5:22)

- * in gedachte (Matteus 5:27-28)
- * in woord (Titus 2:6-8)
- * in daden (1 Petrus 2:11)

Mijdt verkeerde ... (Efeziërs 5:7)

- * mensen (Psalm 1:1, Spreuken 4:24)
- * plaatsen (Spreuken 4:14-15)
- * handelingen (1 Tessalonissen 5:22)

Mogelijke problemen

Deuteronomium 7:3-4, 1 Koningen 11, Nehemia 13:23-27, 1 Korintiërs 15:33

Gevolgen verkeerde partnerkeuze:

- * Samenkomsten verzuimen (Hebreënen 10:25)
- * Geven aan God komt in het gedrang (1 Korintiërs 16:2)
- * Wereldse invloeden (2 Kronieken 21:6)
- * Je geestelijke groei komt in het gedrang (2 Petrus 1:5-7)

-> je eeuwig leven verliezen! (1 Korintiërs 6:9-10)

Enkele quotes

“Paulus beveelt dat het huwelijk enkel “in de Heer” mag zijn, dus een christen mag niet huwen met een niet christen. Door te zeggen onderhoudt Paulus een eerdere wet van de Schepper, die allen overal verbiedt om te trouwen met vreemden.” (Tertullian 207 na Ch)

“Elke gelovige vrouw moet uit noodzaak God gehoorzamen. Hoe kan zij twee heren dienen – de Heer en haar man (een ongelovige)? Want in het gehoorzamen van een heiden, zal ze heidense gebruiken volbrengen.” (Tertullian, 205 na Ch)

“Een vrouw is gebonden, zolang haar man leeft; maar indien haar man is ontslapen, is zij vrij om te trouwen, met wie zij wilt mits in de Here.” 1 Korintiërs 7:39

Zal mijn partner/vriend mij helpen om in de hemel te komen?

Hoe is je partners houding tegenover:

Eerlijkheid (Romeinen 12:17, 2 Korintiërs 8:21)

Jaloersheid (Spreuken 6:34, 14:30, 27:4)

Houding tegenover:

Gezag, ouders, leraars, politie

Plichten, werken, verantwoordelijkheid

Jongeren, ouderen

Geld en materialisme, mensen en ideeën

Denk eens na over de gevolgen van je partner's:

Gedachten over een huwelijk voor het leven (Matteus 19:6)

Respect voor jou (Spreuken 31:11, 28)

Gebrek aan inzicht over de gevolgen van zonde op het eeuwige leven (1 Johannes 3:1-3, 2 Timoteus 4:6-8, Galaten 5:21)

E Doel van het huwelijk

* Gezelschap: samen lief en leed delen (Genesis 2:18, Prediker 4:9-12, Spreuken 17:17)

* Om hoererij te voorkomen (1 Korintiërs 7:1-5,9, Spreuken 5:18-20, Hebreëen 13:4)

* Om een gezin te stichten (Genesis 1:28, Psalm 127:3-5, 128:3, Spreuken 17:6)

* Om God te verheerlijken (1 Petrus 4:11)

“Denk na voordat je trouwt, voorkomen is beter dan genezen”