

Premillennialisme vs de bijbel



Christus regeert nu reeds vanaf Zijn opstanding uit de dood tot Zijn wederkomst (1 Kor 15:22-28)

- Hij zit nu aan de rechterhand Gods te regeren (Hand 2:30-31; Hebr 1:3,8; 10:12-13)

Christenen regeren nu met Hem (Ef 2:5-6; Opb 5:9-10; Rom 5:17)

Jesaja 2:2-4	
Profetie Laatste dagen Huis des Heren Alle natiën Vanuit Jeruzalem Zwaarden in ploegscharen	Vorbereiding Matt 3:1-2 Matt 16:18 Matt 28:19 Luk 24:47 Joh 18:36
Vgl 1 Tim 3:15	

Joel 2:28-32
Pinksterdag Belofte van Christus aan apostelen Hand 1:1-4 Apostelen keerden terug naar Jeruzalem Hand 1:12 De Geest viel op de apostelen Hand 2:1-4 Mensen van alle volken aanwezig Hand 2:5-6 Vervulling van de profetie in Joel Hand 2:16-21

Daniël 2:31-45	
Profetie Dagen van Rome Zonder mensenhanden Koninkrijken verbrijzelen Voor eeuwig bestaan De aarde vullen	Vervulling Mark 1:14-15; Luk 2:1 Joh 18:36 Luk 1:32-33; 1 Kor 15:24 Hebr 12:28; vgl Jes 60:12 Kol 1:23
Vgl Ef 3:8-11	

P
i
3
n
3
s
n
t
e
r
C
d
h
a
g

“De tijd is vervuld en het Koninkrijk Gods is nabijgekomen. Bekeert u en geloof het evangelie” Mark 1:15

“Er zijn sommigen onder degenen, die hier staan, die de dood voorzeker niet zullen smaken, voordat zij zien, dat het Koninkrijk Gods gekomen is met kracht” Mark 9:1

“overgebracht in het Koninkrijk van de Zoon zijner liefde” Kol 1:13

“Hij heeft ons tot een koninkrijk, tot priesters voor zijn God en Vader gemaakt” Opb 1:6 (vgl 1:9)

“Laten wij derhalve, omdat wij een onwankelbaar koninkrijk ontvangen, dankbaar zijn ” Hebr 12:28

Handelingen 2

Gouden hoofd: Babylonische rijk (Dan 2:38)

Zilveren borst en armen: Medo-Perzische rijk (Dan 2:39)

Koperen buik en lendenen: Griekse rijk (Dan 2: 39)

Ijzeren benen en voeten van leem en ijzer: Romeinse Rijk (Dan 2:40-43)

in de dagen van die koningen zou God een eeuwig koninkrijk oprichten

