

Inleiding tot de bijbel



Onze houding tov de bijbel en enkele basisprincipes:

- De bijbel is geschreven opdat wij geloven dat Jezus de Christus is (Johannes 20:29-31; 21:24-25)
- Het Woord van God is ons gegeven om ons compleet te maken (2 Timoteus 3:16-17)
- We mogen niets toevoegen, noch afdoen aan Gods Woorden (Spreuken 30:5-6)
- We mogen het Woord niet uitleggen zoals we willen (2 Timoteus 2:15)
- De woorden van de apostelen zijn gezaghebbend (1 Tessalonissenzen 4:1)
- Het kennen van Gods Woord is onmisbaar willen we het eeuwig leven beërven (Matteus 7:21-28)
- We moeten ernstige aandacht geven aan het Woord, opdat we niet afdrijven van het geloof (Hebreë 2:1-3)
- Gods Woord moet onderscheiden worden van leringen van mensen (Matteus 15:1-9)
- Christenen leven onder het nieuwe verbond en niet meer onder het oude verbond (Matteus 28:19-20, Hebr 8:13;9:15)