

Doch wanneer het volmaakte zal gekomen zijn

1 Korintiërs 13:8-13 (SVV)

“De liefde vergaat nimmermeer; maar hetzij profetieën, zij zullen te niet gedaan worden; hetzij talen, zij zullen ophouden; hetzij kennis, zij zal te niet gedaan worden. Want wij kennen ten dele, en wij profeteren ten dele; **Doch wanneer het volmaakte zal gekomen zijn, dan zal hetgeen ten dele is, te niet gedaan worden.** Toen ik een kind was, sprak ik als een kind, was ik gezind als een kind, overlegde ik als een kind; maar wanneer ik een man geworden ben, zo heb ik te niet gedaan hetgeen eens kinds was. Want wij zien nu door een spiegel in een duistere rede, maar alsdan *zullen wij zien* aangezicht tot aangezicht; nu ken ik ten dele, maar alsdan zal ik kennen, gelijk ook ik gekend ben. En nu blijft geloof, hoop en liefde, deze drie; doch de meeste van deze is de liefde”

Nu zie ik in een spiegel in raadselen, dan zien wij van aangezicht tot aangezicht vgl met Jacobus 1:22-24 → Het volmaakte (to teleion)

↓
Hetgeen ten dele is (to ek merous) Wij kennen ten dele wij profeteren ten dele ←



“Maar wie zich verdiept in de volmaakte (teleios) wet, die der vrijheid, en daarbij blijft, niet als een vergeetachtige hoorder, doch als een werkelijk dader, die zal zalig zijn in zijn doen” Jacobus 1:25 vgl met 2 Johannes 9-10; 2 Petrus 1:3

Dingen die bestaan in de ten dele periode	Gevolg	Dingen die bestaan in de periode nadat het volmaakte is gekomen
1. Profetie	Tenietgedaan	1. Weg
2. Tongen	Ophouden	2. Weg
3. Kennis	Tenietgedaan	3. Weg
4. Geloof	Blijft	4. Geloof
5. Hoop	Blijft	5. Hoop
6. Liefde	Blijft	6. Liefde

Waarom het volmaakte niet de wederkomst van Christus kan zijn:

- 1 Korintiërs 13:10 spreekt niet over 'de volmaakte', maar over 'het volmaakte'
 - Na de komst van het volmaakte blijven geloof, hoop en liefde
- Bij Jezus wederkomst is er echter geen geloof en hoop meer want:
- 1) “Want in die hoop zijn wij behouden. Maar hoop, die gezien wordt, is geen hoop, want hoe zal men hopen op hetgeen men ziet?” Romeinen 8:24
 - 2) “Het geloof nu is de zekerheid der dingen, die men hoopt, en het bewijs der dingen, die men niet ziet” Hebreë 11:1

De openbaring van Gods Woord gebeurde in delen:

- Vb 1) Ongeveer 10 jaar na het ontstaan van de gemeente werd pas geopenbaard dat het evangelie ook voor de heidenen was (Handelingen 10)
- Vb 2) Pas enkele jaren daarna werd geleerd dat de wet van Mozes niet meer bindend was voor de christenen (Handelingen 15)
- Wonderen en tekenen gebeurden om het gesproken Woord te bevestigen (Hebreë 2:4)
- Vgl met 1 Petrus 1:10-12; Romeinen 16:25-26; Efeze 3:2-5

