

De gemeente van Christus vs denominaties

“geen leugen is uit de waarheid” 1 Joh 2:21

Jezus is het Hoofd van Zijn gemeente (Matt 28:18-20)



“door een Geest zijn wij allen tot een lichaam gedoopt” 1 Kor 12:13
 “de Here voegde dagelijks toe aan de kring, die behouden werden” Hand 2:47

“Nu gij uw zielen door gehoorzaamheid aan de waarheid gereinigd hebt tot ongeveinsde broederliefde, hebt dan elkander van harte en bestendig lief” 1 Petr 1:22
 “Als gij in mijn woord blijft, zijt gij waarlijk discipelen van Mij en gij zult de waarheid verstaan, en de waarheid zal u vrijmaken” Joh 8:31-32.

VS



“Mocht ik nog uitblijven, dan weet gij, hoe men zich behoort te gedragen in het huis Gods, dat is de gemeente van de levende God, een pijler en fundament der waarheid” 1 Tim 3:15 (vgl 1 Kor 3:11)

De gemeente behoort Christus toe (Matt 16:16-19)
 Hij is het Hoofd van Zijn gemeente (Ef 1:22-23; 2:19-22; Kol 1:18)
 Er is maar één lichaam, een Geest, één Here, één geloof, één doop, één God en Vader van allen (Ef 4:4-6)

“ieder uwer heeft zijn leus: Ik ben van Paulus! En ik van Apollos! En ik van Kefas! En ik van Christus! Is Christus gedeeld? Is Paulus dan voor u gekruisigd, of zijt gij in de naam van Paulus gedoopt?” 1 Kor 1:12-13

Iemand die een ander evangelie verkondigt dan hetgeen overgeleverd is, is vervloekt (Gal 1:6-10)
 Velen handelen in naam van Christus terwijl Christus hen niet kent, omdat ze niet naar de waarheid van de Schrift handelen (Matt 7:22-23; 1 Kor 4:6)
 Ze gaan verloren omdat ze geen liefde voor de waarheid hebben (2 Tess 2:9-12; 2 Joh 9)
 Beproeft de geesten, want er zijn vele valse profeten (1 Joh 4:1)
 Weet het juiste antwoord op valse leringen (Kol 4:6)
 Velen komen met verderfelijke ketterijen (2 Petr 2:1-2)