

Les 4: Wat gebeurde aan het kruis?

Johannes 17:17 - "Heilig hun in uw waarheid; uw woord is de waarheid."

Op het einde van deze les vindt u enkele vragen. Gelieve deze te beantwoorden en de oplossingen naar [dit](mailto:peter@gemeentevanchristus.be) (peter@gemeentevanchristus.be) emailadres terug te sturen, waar uw antwoorden zullen worden nagezien. Dit zal snel gebeuren. Indien het antwoord niet juist is zal dit worden aangetoond en het juiste antwoord zal tot uw attentie gegeven worden. Wij hopen van harte dat deze bijbelstudie u zal bevallen.

I. INLEIDING

In deze les willen we enkele veranderingen onderzoeken door het kruis teweeggebracht, in Gods verhouding tot de mensen. Jezus' dood aan 't kruis was meer dan enkel maar sterven. Er gebeurde nog meer dan de zondevergeving van de mensen, alhoewel deze het grootste deel van dit offer uitmaakte. Er was een totale verandering in Gods verhouding tot de mensen. In de plaats van rechtstreeks met de mensen te handelen, doet God het nu door Zijn Zoon Jezus Christus, zoals het woord het ons openbaart.

A. HET GROTE MYSTERIE

Romeinen 16:25-27

Paulus zegt dat tot dan toe het mysterie van het Evangelie een geheim was, maar dat we nu in de mogelijkheid zijn het te verstaan. Vandaag de dag bestaat er grote verwarring over het gebruik van de Wet van Mozes en de profetieën, in tegenstelling met het Nieuwe Testament en het Christelijk verbond.

B. WAARSCHUWINGEN TEGEN HET VERDRAAIEN VAN DE SCHRIFTEN

Haast ieder boek van het Nieuwe Testament bevat gelijklopende waarschuwingen. Het doel van deze verdraaiingen is de teksten te gebruiken om eigen filosofie te dienen of om schriftgedeelten zodanig uit te leggen dat het eigen denkbeelden bevordert. De werkelijke bedoeling is de schriften te laten in de juiste orde, zodat eenieder het kan verstaan. Wij mensen moeten niet denken dat wij intelligenter zijn dan God, juist daarom hebben wij het recht niet de Bijbel te veranderen, daar waar dit ons kan dienen.

II. DE VERWACHTING VAN EEN NIEUWE DAG EN EEN NIEUWE WET

A. VOORSTELLING VAN DE PROFETIEËN

1. DE GROTE BELOFTE

Genesis 22:18 (O.T.)

Van Abraham af, over al zijn nakomelingen heen, houdt deze belofte van grote zegeningen de verwachting van een speciale nakomeling, steeds levendig. Deze nakomeling was Christus.

2. EEN KOMENDE PROFEET

Deuteronomium 18:18-19 (O.T.)

Mozes werd door God onderricht dat hij niet de vervulling was van de aan Abraham gedane belofte. Er zou iemand anders komen die groot zou zijn en naar wie het volk moest luisteren om gered te worden.

3. DE PLAATS WAS JERUZALEM

Jesaja 2:1 (O.T.)

De kenmerken van deze profetie zijn :

- a. "In het laatste der dagen."
- b. Alle naties of volken zullen in de mogelijkheid gesteld worden er deel van uit te maken.
- c. Het zal uitgaan van Sion of Jeruzalem. Beide namen betekenen dezelfde plaats.
- d. Er zou geen oorlog meer geleerd worden.

Jesaja was erg precies in zijn profetie. Dit waren allemaal tekenen van een nieuw toekomstig tijdperk en KONINKRIJK.

5. EEN HEEL ANDERE WET

Jeremia 31:31-33 (O.T.)

Hier is een nieuwe overeenkomst met God, die helemaal verschillend is van de Wet die Mozes aan het volk gaf, nadat ze uit Egypte gered werden. Dit zou een geestelijke overeenkomst zijn, geschreven in hun harten en niet tijdelijk.

6. KOMENDE MET DE GEEST

Joël 2:28-32 (O.T.)

Het woord "daarna" is hetzelfde als "de laatste dagen" of "het laatste van de dagen." De kenmerken van deze profetie zijn :

- a. In de "laatste dagen."
- b. De Geest die zou uitgestort worden.
- c. Een grote overweldigende gebeurtenis.
- d. Sommigen zullen ontkomen en door de Heer geroepen worden.

7. DOOR ELIA VOORAFGEGAAN

De laatste verzen van het Oude Testament bereiden de weg voor de toekomst.

Maleachi 4:5-6 (O.T.)

Voorafgaande aan de komst van de Heer zou er een groot profeet zijn GELIJK Elia. Op deze en nog veel andere profetieën bouwden de Israëlieten hun verwachtingen. Het is onmogelijk binnen het kader van deze korte les al deze profetieën één voor één na te gaan, maar allen spreken eenzelfde gedachte uit en volgen eenzelfde lijn.

8. OVERZICHT VAN VERSCHILLENDE PROFETIEËN

- a. Elia gaat de grote gebeurtenis vooraf.
- b. Er zou een nieuwe profeet komen, die als Mozes een grote wetgever zou zijn.
- c. Alles te beginnen in Jeruzalem.
- d. In de "laatste dagen" of "het laatste van de dagen."
- e. Al de naties zijn bekwaam er binnen te gaan.
- f. Geen oorlog, maar wel vrede zal onderwezen worden.
- g. Het zal eeuwigdurend zijn.
- h. Het zal een nieuwe geestelijke wet hebben.
- i. De Geest zal een deel van zijn schepping zijn.
- j. Er zullen er zijn die aan deze gebeurtenis zullen ontkomen omdat de Heer hun roept.

B. DE PROFETIEËN VERVULD

1. ELIA KOMT

Matteus 11:13-15

Jesus zegt dat Johannes de dooper de in vervulling gegane profetie was betreffende de komende Elia. In deze passage wordt de term "tot" gebruikt wat aantoont dat er iets ophielt dat Johannes voorafging. Hier zegt Jesus dat de Wet van Mozes en de Profeten van in het Oude Testament gedane profetieën, waren "tot" Johannes. Dit toont het gedeelte van de profetieën aan waar ze uiteindelijk in vervulling gaan, of de voltooiing van het doel met Johannes. Men kan verder zien dat ze niet verder strekken dan "tot."

2. DE PROFEET GELIJK MOZES KOMT

Handelingen 3:19-25

Jesus is de vervulling van de Wet van Mozes en de Profeten. Met Zijn komst is er geen doel meer voor de oudtestamentische profetie en de Wet van Mozes. Het oude is volledig weggedaan zodat iets nieuws en groter in de plaats komt. Vervullen van de Wet en de Profeten maken deel uit van Zijn hoofddoel. Het woord "vervullen" betekent dat er iets volledig af is of dat het zijn doel bereikt heeft. Jesus zegt dat Hij kwam "OM TE VERVULLEN DE WET EN DE PROFETEN."

Matteus 5:17-18

Noteer goed dat Jesus hier beiden de Wet van Mozes en de Profeten samen vergelijkt in hun vervulling. Als de ene in vervulling is gegaan, dan is de andere dat ook. Zij moesten zo lang, in het belang van het volk, in voege zijn tot ze "vervuld" werden, of hun doel had opgehouden te bestaan.

Lucas 16:16-17

Het idee van in vervulling gaan, begon met Johannes de dooper en van toen af werd iets anders gepredikt. Het "Evangelie" is dan het thema van al Gods dienaars. Tot het uiteindelijke in vervulling gaan, waren deze elementen nog van kracht en konden niet worden weg gedaan, tot God hun wegdeed, bij hun GEHELE VERVULLING.

3. TE BEGINNEN IN JERUZALEM EN DAN OVER DE GANSE WERELD

Handelingen 1:8

De evangelieverkondiging zou in Jeruzalem beginnen en dan doorgegeven worden aan de rest van de wereld. Dit is het in vervulling gaan van een ander deel van de reeks profetieën. Jesaja zei dat het "voor alle naties" mogelijk zou zijn in de KONINKRIJK te komen. Er is geen enkele aanwijzing dat alle naties zouden bekeerd worden, maar wel is de idee dat alle mensen gelegenheid tot bekering zouden krijgen, sterk beklemtoond. Er zijn er die zeggen dat de wereld nu in onze tijd helemaal geëvangéliseerd is geworden, en dat dit de tijd is waar Jesus het over had. Niettemin zegt de Schrift duidelijk dat deze gebeurtenis reeds plaats greep.

Romeinen 1:8

Kolossenzen 1:6 en 23

Hier verklaart de apostel Paulus dat de "gehele wereld" gehoord had van hun geloof en de evangelieboodschap. Zo kunnen we zien dat deze profetie reeds in vervulling ging.

4. TIJDPERK TE VEREENZELVIGEN MET DE "LAATSTE DAGEN"

Handelingen 2:16-21

Een van de middelen om onzinnige voorstellingen te vermijden in passages die zo rijk zijn aan zinnebeeldige taal, als deze, is : de profetie in haar volgorde te laten. Probeer niet alles te herschikken volgens wat u denkt dat het zou kunnen

betekenen. Ten tweede : let wel op wat de passage zegt en tracht de mededeling zo te nemen als ze werkelijk gezegd wordt en niet wat u gaarne zou hebben dat het zegt. Deze passage is in verband met wat gebeurde in Jeruzalem, nadat de Heilige Geest was nedergedaald op de "apostelen" en zij een grote evangelieprediking hielden tot de joden die ons Heer gekruisigd hadden. Het feit dat deze mensen zagen en geloofden deed hun verwonderd opzien naar wat rondom hun gebeurde. Hier zegt Petrus (in vers 16) "dit is het, waarvan gesproken is door de profeet Joël : 'En het zal zijn in de laatste dagen...'" Petrus zegt dat de hier beschreven gebeurtenis de vervulling is van de door Joël gedane profetie, lang voordat Petrus hier sprak. Dan citeert hij de hele passage en wijst er op dat deze ook helemaal in vervulling ging. Aan hun die nog steeds uitzien naar de "laatste dingen" (de eindtijden) als zijnde nu tegenwoordig en het Koninkrijk als bestaande.

2 Timoteus 3:1-8

Gedurende Timoteus' laatste dagen tierden de grove zonde welig en deze bestaan zeker nu nog. Zo waarschuwt Paulus, Timoteus met de woorden : "HOUD OOK DEZE OP EEN AFSTAND." Als de hier vernoemde mensen dan leefden en Timoteus hen moest mijden, is het veilig tot het besluit te komen dat men DAN in de "laatste dagen" (eindtijden) was.

1 Timoteus 4:1-5

Deze "Geest" profetie is ook reeds vroeger voorgekomen. Ze werd door velen gelezen en gebruikt om te bewijzen dat geestelijken zouden moeten kunnen trouwen. Deze "latere tijden" maakten reeds deel uit van ons lang vervlogen tijdperk.

Hebreeën 1:1-2

Hier is de betekenis van de zin "in het laatste van de dagen," dat er een verandering plaats greep en dat wij nu, omdat Christus reeds de Wet van Mozes en de Profeten vervuld had, alleen naar Christus moeten luisteren. Alles van vroeger was "tot" Christus, wat nu ook de enige boodschap in Zijn evangelie is.

1 Petrus 1:20-21

Hier is een passage waar op dezelfde wijze gesproken wordt : "Bij het einde van de tijden" betekent dat Christus uitverkoren was voordat de aarde werd geschapen en zich "openbaarde" of vertoonde voor de redding van onze zielen. Wanneer was dat? Heel eenvoudig toen Hij werd geboren, leefde, gekruisigd en opstond voor ons. NU KUNNEN WIJ HOOP HEBBEN! Dit is niet de verwachting van een toekomstig koninkrijk of tijdperk, het is voor NU.

1 Johannes 2:18

Sommigen zeggen dat de ANTICHRIST gaat komen, of dat de Antichrist Rusland is, of Rood China, enz... Maar de apostel Johannes zegt dat HIJ REEDS GEKOMEN IS. In feite vinden wij in de loop van de geschiedenis veel Antichristen ... zelfs in het Nieuwe Testament worden er enkele vernoemd. Johannes zegt dat hij reeds gekomen is en dat er "veel" zijn. Hij zegt ook dat het zo hoort dat we weten dat het de "LAATSTE URE IS." Dit werd geschreven ongeveer 90 na Chr., juist dan verwachtten velen de ANTICHRIST en leerden dat hij nog moest komen, net zoals er nu nog velen doen. Ik geef er de voorkeur aan de apostel Johannes te geloven dan te vervallen in allerhande "vruchteloze speculaties."

5. HET GROTE GEBEURTENIS

Dit is een profetie die vandaag de dag door velen graag misbruikt wordt. De zinnebeeldige taal van Joël lijkt hier te wijzen op het einde van de wereld : "En Ik zal de aarde beneden, bloed en vuur en rookwalm. De zon zal veranderen in duisternis en de maan in bloed, voordat de grote en doorluchtige dag van de Here komt." Dit wordt ook zo door Petrus voorgesteld in Handelingen als zijnde reeds in vervulling gegaan. Als deze passage slaat op de oordeelsdag, dan is Petrus verkeerd en, daar wij niet geloven dat Petrus verkeerd kon zijn, moeten wij aannemen dat er een andere betekenis is. De Bijbel legt zichzelf best uit.

Jesaja 13:10 (O.T.)

Hier wordt weer dezelfde zinnebeeldige taal gebruikt door Jesaja. Sprak Jesaja over dezelfde gebeurtenis als Joël en Petrus?

Jesaja 13:1

Nee! Hij sprak over de vernietiging van de stad-staat Babylonië.

Jesaja 34:4

Hier gebruikt Jesaja weer dezelfde zinnebeeldige taal. Sprak hij over de "laatste dagen?"

Jesaja 34:5

Opnieuw Nee! Hij sprak over de vernietiging van de natie Edom. In zekere zin was het een oordeel, maar niet het OORDEEL VAN DE GANSE MENSHEID, ALLEEN MAAR EDOM.

Ezechiël 32:7-8

Ook hier wordt dezelfde zinnebeeldige taal gebruikt door een andere profeet. Waar sprak hij over?

Ezechiël 32:2

Opnieuw, niet het laatste oordeel! Hij sprak over de vernietiging van Egypte. Nu kunnen wij beter de in vervulling gegane profetie van de profeet Joël verstaan. De "laatste dagen" spreken ons over de tijd en de vervulling en dat hebben wij gezien. Merk op dat Petrus dit aanhaalt in **Handelingen 2:20** en hij zegt dat er sommigen zullen "gered" worden na deze gebeurtenis. Welke gebeurtenis was dit?

III. CLIMAX VAN ALLE TIJDEN

A. VOLMAKING VAN EEN OUDE TIJDPERK EN NATIE

1. ISRAËLS GROOTSTE MISDAAD

Matteus 27:24-25

Dit was een onherstelbare zonde. De vloek zou op Israël zijn en hun kinderen, en werd door hun eigen mond uitgesproken. Juist zoals de Profeten van ouds voorspelden.

Matteus 27:45-52

Johannes 19:30

Noteer wel dat er een grote overweldigende gebeurtenis plaats greep. "De zon werd verduisterd." Dan zegt Jezus dat "het is volbracht." Dit betekent verschillende dingen. Zijn leven, Zijn dienst, Zijn werk, enz... Gelieve er ook op te letten dat het voorhangsel van de tempel in tweeën scheurde. Dit is het symbool van het oude judaïsme, ook voor de werkelijkheid van de Wet van Mozes en 't geloof in de Profeten. Met Jezus' dood is alles geëindigd, vervuld, voltooid. Juist zoals de zinnebeeldige gebeurtenissen uit het Oude Testament, Gods houding aantonen tegenover het teniet gaan van een groet natie, (Babylonië, Edom, Egypte, enz...) zo komt dat ook hier, in het teniet gaan van Israël en het judaïsme, tot uiting.

2. ISRAËL VOLLEDIG VERVANGEN

Romeinen 2:28-29; 9:6-8

Galaten 6:16

Want de hedendaagse Christenen zijn het nieuwe Israël Gods. Er moest iets veranderen, de jood wordt door God niet langer erkend tenzij hij een echte Christen wordt. Het oude Israël was een koninkrijk van een volkenras, nu is het nieuwe Israël een geestelijk Koninkrijk van mensen die herboren worden en Israëlieten in het hart zijn. Deze worden in het Nieuwe Testament vereenzelvigd als het Koninkrijk of de Gemeente.

B. DE NIEUWE WET VOOR HET NIEUWE KONINKRIJK

1. DE WET VAN MOZES IS NU WEG-GEDAAN

a. MOZES' WET WORDT OUD

Hebreeën 8:7-13

Het is God die verklaart dat de Wet van Mozes niet "foutloos" was. Het basisprobleem er van was dat hij de zonde niet blijvend kon wegdoen. Dit is het in vervulling gaan van de profetie van Jeremia. Paulus zegt dat het "niet ver van verdwijning was."

b. DE WET VAN MOZES IS OPGEGEVEN

Efeziërs 2:11-17

Deze term is hier gebruikt nadat Christus het vervuld had. Hij wordt gebruikt om het wegdoen van iets aan te tonen, dat niet langer van dienst kon zijn voor de wereld. Paulus zegt dat de Tien Geboden volledig werden opgegeven, zodat iets nieuw zou kunnen geschapen worden. Aan het kruis werden de twee één en men had het oude niet meer nodig omdat het NIEUWE VOLLEDIG TOEREIKEND IS.

c. AAN HET KRUIS GENAGELD

Kolossenzen 2:12-14

Al de delen van de Wet van Mozes werden weggedaan, ze werden aan het kruis genageld. De tempel was het symbool van de ganse Wet en het voorhangsel werd by Christus' dood in tweeën gescheurd.

d. DE VERANDERING WAS NODIG

Hebreeën 7:11-14

De grote boodschap van het boek Hebreeën is dat Christus bij Zijn dood, onze nieuwe Hogepriester geworden is, daarom moest er een totale verandering plaats grijpen van het Oude Aäronistisch priesterschap.

e. WETTEN VAN DE LAATSTE TESTAMENTEN

Hebreeën 9:15-17

Tegenwoordig verstaan wij deze wet zeer goed. Wij weten wat het betekent een testament uit te voeren. Als wij onze eigendom op een speciale manier willen verdelen, laten wij daarvoor onze definitieve onderrichtingen achter. Hetzelfde geldt voor de laatste wilsbeschikking van Christus.

f. DE TWEDE WET

Hebreeën 10:9

De twee wetten waren onverenigbaar. Als iemand de Wet van Mozes moet onderhouden, is hij verplicht deze HELEMAAL te gehoorzamen. Hij moet de Tien Geboden onderhouden, het priesterschap, het offeren van dieren, feestdagen houden, enz... Niettemin als deze door Christus' dood werden opgegeven, moeten wij dat gedeelte van het oude gehoorzamen dat Christus en de apostelen opnamen in het Nieuwe, juiste zoals het werd opgenomen.

g. HET DOEL VAN DE WET VAN MOZES

Laten wij dit nu niet misbruiken om te zeggen dat we het Oude Testament helemaal moeten verwerpen. Het Oude Testament heeft een welbepaald doel voor ons vandaag.

1 Korintiërs 10:1-12

Er zijn lessen in voor ons om er nut uit te trekken. Van de manier waarop de mensen in het Oude Testament leefden, kunnen wij leren hoe wij moeten leven om God welgevallig te zijn. Wij kunnen er GODS MENING uit leren en zien hoe Hij reageert op zonde. Het is waar dat de wet veranderd is, maar Gods houding tegenover de zonde niet.

2. DE NIEUWE WET

a. GERECHTVAARDIGD BIJ DE KOMST VAN HET GELOOF

Galaten 3:15-29

De Tien Geboden moesten slechts in voege blijven "tot" Christus kwam. Daarna zou er een nieuwe ordening voor de mensen zijn. De Oude Wet reikt verder dan het woord "tot". Christus gaat verder dan dat. De Wet was onze "schoolmeester" of "bewaarder" totdat Christus ons het GELOOF openbaarde. Nadat wij de schoolmeester ontgroeid zijn, is deze wettelijke bewaarder niet langer nodig. Maak nu ook de fout niet te denken dat het GELOOF ALLEEN is. Het is een geloof dat handelt op wat in het getuigenisboek : het Nieuwe Testament, is geschreven.

b. VOORSCHRIFTEN VAN GENADE

Romeinen 6:14

Het woord "genade" betekent de gunst van God. Wij zijn niet onder de Wet van Mozes, maar onder Gods genadewet. De Wet van Mozes regelde de zonde, maar Gods genade VERGEEF ZE. Dit betekent ook weer niet GENADE ALLEEN.

c. DE NIEUWE HEERLIJKE WET VAN CHRISTUS

2 Korintiërs 3:5-16

Hier verwijst de tekst : "op stenen gegrift" speciaal naar de Tien Geboden. Paulus leert ons dat wij niet meer onder deze geboden zijn, omdat iets beter in de plaats gekomen is. Hier worden ze genoemd "de bediening van de dood" en "de bediening die veroordeling brengt." De manier waarop het gezegd wordt, toont hoe God staat tegenover geloven die vandaag de dag nog deze dingen uit het Oude Testament laten gelden. De wetten van Christus zijn heerlijk en hebben een grotere pracht en hogere standing dan de Tien Geboden ooit hebben gehad.

d. HET IS NIETTEMIN EEN WET

Jakobus 1:25 en 2:8-10

Het is een volmaakte wet, waarin alles wat de Oude Wet niet kon, nu wel kan. Hij kan de zielen redden van hun die Gods wil doen. Het is door de wet van de liefde dat wij nu geleid worden. Deze bestaat uit Christus' geboden en door daaraan te gehoorzamen tonen wij dat we Christus lief hebben.

1 Johannes 2:3-5

Als we niet aan Christus' geboden gehoorzamen kunnen we helemaal "Gods kinderen" niet zijn.

C. ERNSTIGE WAARSCHUWINGEN

1. GEVAAR VAN AFVALLIGHEID

Galaten 5:1-4

Als er iemand tracht hebben : de Wet van Mozes en de Wet van Christus, te onderhouden; zegt Paulus dat hij "BUITEN DE GENADE STAAT." Hij spreekt hier tot gelovigen en waarschuwt hun de Wet van Mozes niet te volgen, wegens het gevaar van afvalligheid. Als wij deze wel onderhouden, dan moeten wij dit HELEMAAL doen. Dit is evenzo met Christus' wet, wij moeten alles doen wat Christus vereist. Alles is daarom belangrijk voor onze redding.

2. GEEN VERANDERING TOEGESTAAN

Openbaring 22:18-19

Er worden helemaal geen veranderingen toegestaan. Wij moeten ons niet inbeelden dat, wat wij graag hebben, God zal bevallen.

WAT GEBEURDE AAN HET KRUIS

OEFENINGEN

A. VRAGEN OVER DE INHOUD :

1. Wie was de beloofde profeet, die komen moest?
2. Welke persoon in het Nieuwe Testament vervulde de profetie van de beloofde te komen Elia?
3. Wat is de betekenis van het woord "vervullen"?
4. Wat gebeurde er met de Oude Wet, (testament)?
5. Wat was Israëls grootste misdaad?

B. WAAR OF VALS?

[Zet 'W' (waar) of 'V' (vals) bij het geschikte antwoord.]

- _____ 1. De "Anti-Christ" is nog niet gekomen.
- _____ 2. Het Evangelie wordt nu aan de ganse wereld gepredikt.
- _____ 3. De Oude Wet van Mozes blijft nu nog geldig.
- _____ 4. De "laatste dagen" zijn nog niet begonnen.
- _____ 5. Jezus Christus is de vervulling van het Oude Testament.

C. ONDERSTREEP HET JUISTE ANTWOORD :

1. Is het Evangelie nog steeds een groot mysterie?
 - a. Ja, want de mensen zullen Gods wil nooit verstaan.
 - b. Ja, omdat de Bijbel veel te moeilijk is om te verstaan.
 - c. Neen, het werd geopenbaard en kan ook worden verstaan.
 - d. Neen, want het is enkel maar zinnebeeldige taal.

2. Welke wetten verwacht God dat de mensen vandaag de dag volgen?
 - a. De Tien Geboden.
 - b. Een mengeling van Oude- en Nieuwe Testamentische geschriften.
 - c. Dat wij alleen maar de wet van ons geweten volgen.
 - d. Wij moeten het Nieuwe Testament volgen als een wet van geloof en liefde.

3. Wie was de beloofde Elia, die komen moest?
 - a. Johannes de dooper.
 - b. Jezus Christus.
 - c. Elia zelf.
 - d. Paulus, de apostel.

4. Wie worden er in het Nieuwe Testament "het tegenwoordige Israël" genoemd?
 - a. De joden die in Palestina (Israël) wonen.
 - b. Abrahams zaad, gekend als de Christenen uit alle rassen in de wereld.
 - c. Een onbekend ras dat in de laatste dagen zal hersteld worden.
 - d. Een groep mensen die in de Assyrische ballingschap verdwijnen.

5. Wie is de vervulling of einde van Gods Mozaische Wet?
 - a. De Anti-Christ.
 - b. Jezus Christus.
 - c. Het is niet vervuld.
 - d. Johannes de dooper.

D. PLAATS VOOR UW EIGEN VRAGEN :